

D

DANKWOORD

Bedankt: een onvergetelijk afscheid

Wat een verrassing dat zaterdagmiddag 16 juli opeens drie kinderen in klederdracht aanbelden. Of wij allemaal mee wilden komen. Voor de oprit van de pastorie stond een boerenwagen met twee Zeeuwse paarden. We hebben genoten van de rit naar de Weeldijk. Onderweg werden foto's gemaakt en na aankomst ontmoetten we veel gemeenteleden. Geweldig dat u en jullie er allemaal waren. De speciaal bij deze dag passende taart werd aangesneden en natuurlijk gegeten.

Daarna de wandeling met vragen over meer dan veertien jaar leven in 's-Gravenpolder. Samen wisten we als gezin gelukkig alle vragen zelf ook. Soms moesten we even graven in ons geheugen. In mijn geval vooral bij de duiven die in het eerste jaar hier geboren werden.

Het eten was heerlijk. We hebben genoten van het prachtige feestlied. Daarin klonk de dankbaarheid, maar ook een vleug weemoed over de tijd die nu voorbij is. Heel hartelijk dank ook voor het mooie cadeau. We zullen zeker aan u terugdenken als we een dag of misschien wel wat langer op pad gaan om samen een stad of museum te bezoeken. De olijfboompjes hebben inmiddels hun plek voor het raam gevonden. We kijken er dagelijks met veel plezier op uit. Het voordeel is dat ze goed tegen warmte kunnen.

Zondag 17 juli, de afscheidsdienst, was emotioneel. Voor ons hele gezin. Bij de afscheidsbezoeken herinnerden sommige mensen mij eraan dat Martin nog geen drie jaar was toen we hier kwamen. Nu is hij bijna volwassen en steeds deskundiger in bedrijfsadministratie. Hans studeert en werkt in het ziekenhuis en Lisanne onderwijst de onderbouw-kinderen in Kruijningen. Kortom, de kinderen zijn hier opgegroeid en hebben hun bestemming gevonden. Daaraan heeft u ook bijgedragen door ons de ruimte te geven en op moeilijke momenten te dragen.

Prachtig waren de woorden van de sprekers over Corine. Zij heeft met haar vele vrijwilligerswerk en nu als 'juf' een belangrijke plaats in het dorp ingenomen. Het leverde ideeën op om als kerk midden in de

samenleving te staan. Zowel het dorp als de kerk hebben daarvan geprofiteerd.

In het vorige kerkblad heb ik al uitgebreid teruggeblikt op het werk. Veel van wat ik daar schreef -en een aantal dingen waarover je niet kunt schrijven- kwamen op deze zondagmorgen in mijn gedachten. Ik proefde de dankbaarheid voor mijn inzet hier als predikant. Mijn afscheidspraak bracht voor dat alles de dank en eer aan God. 'De naam van de stad is: de HEER is daar. Gods Geest is overal waar mensen in zijn naam de Bijbel openen en samen hun troost, leidraad en hoop uit Gods Woord willen putten.

Ook van omliggende gemeenten waren er afgevaardigden. We spraken ze onder het koffiedrinken. De afsluitende broodmaaltijd met veel kerkenraadsleden was fijn.

Iedereen die aan het organiseren van alles heeft meegewerkt: complimenten en veel dank.

Inmiddels zijn er meer dan vier weken voorbijgegaan. Eerst een week in niemandsland: geen predikant hier en nog niet in Oosterland en Yerseke. Een vrije week om na te genieten. Op 24 juli de intrede in Yerseke en een week later in Oosterland. Een hartverwarmend begin in beide gemeenten. De eerste tientallen kennismakingsbezoeken zijn gebracht. Op Yerseke is zelfs de eerste baby in de gemeente geboren! De voorbereidingen voor twee startzondagen worden getroffen. Langzamerhand wordt alles weer iets gewoner en dat is ook weer fijn.

Afgelopen maand hebben we nog vaak over de bijzondere gebeurtenissen gepraat. Soms serieus en soms in grappen. (Nog geen drie dagen weg en de kerk heeft geen spits meer. En afgelopen week stond de klok ook stil.) Het was een zomer met momenten om nooit te vergeten. Het samen vieren van een lange ambtsperiode, van domineesgezin zijn in uw midden, de kaartjes, lieve woorden onderweg, en de geschenken groot en klein. Het was hartverwarmend en waard om heel lang in onze herinnering mee te dragen. Heel erg bedankt voor alles.

Familie Westerneng



EVEN VOORSTELLEN

Beste gemeenteleden,

In juni 2022 werd ik gepolst om eens te overwegen of het werken in het pastoraat van de protestantse gemeente 's Gravenpolder en Baarland iets voor mij zou zijn. Dit alles vanwege het naderende afscheid van ds. Westerneng. Van het één komt het ander. Na enkele gesprekken heeft uw kerkenraad unaniem besloten, mij te benoemen als pastoraal werker binnen uw gemeente.

Graag stel ik me aan u voor.



Mijn naam is Piet de Visser, gehuwd met Ria. Wij wonen in Goes op de rand van de wijken Ouverture en Aria. (Dat is de 's Gravenpolderse kant van Goes). We zijn gezegend met 3 kinderen (1 dochter en 2 zoons die ook allemaal getrouwd zijn), 9 kleinkinderen en inmiddels 3 achterkleinkinderen.

Mijn hele werkzame leven heb ik doorgebracht binnen Defensie (landmacht). Door mijn werk binnen deze organisatie hebben wij op meerdere plaatsen in Nederland gewoond. Tevens heb ik een uitzending naar voormalig Joegoslavië achter me liggen. Intussen ben ik gepensioneerd.

Tijdens mijn diensttijd en ook daarna heb ik me aangetrokken gevoeld tot de mens in relatie met God. Met name in tijden van ziekte, verdriet, psychisch lijden, maar ook in vreugdevolle omstandigheden. In de loop der jaren ben ik daar verder in toegerust, mede door het volgen van diverse cursussen, met name gericht op het pastoraat.

Ruim 20 jaar heb ik mogen dienen als pastoraal ouderling in de Levensbron gemeente te Goes. Ook ben ik voor ca. 3 jaar verbonden geweest aan de gemeente Rehoboth te Sint Maartensdijk. Mijn hoofdtaak was daar pastorale bezoeken (2 à 3 dagen per week). Deze kerkelijke gemeente was gedurende die tijd vacant. Ook heb ik gedurende een aantal jaren mee mogen werken in het pastoraat binnen de gevangensmuren.

Daar het pastoraat mijn hart heeft geraakt, zie ik er naar uit om u te ontmoeten, naar u te luisteren en samen dingen te delen. Onder bijzondere omstandigheden, komen er soms momenten waarop iemand diepgaand gaat nadenken over de Here God, over zichzelf en de toekomst. We willen dit doen in de wetenschap van Gods nabijheid door Zijn Heilige Geest, Die werkelijk troost kan bieden.

Telefonisch ben ik bereikbaar onder nummer 06 - 3639 9493. Neem gerust contact op. We zien uit, met een open Bijbel, naar een door de Here God gezegende tijd in uw midden.

Voor u allen een hartelijke groet, Piet de Visser

telefoon: 06 - 3639 9493 e-mail: pdevisser49@gmail.com

Mocht u bezoek van dhr. De Visser willen ontvangen en/of iemand willen voordragen, dan kunt u contact opnemen met de familie Scherbeijn via 0113-311564.

Dhr. De Visser heeft bij zijn voorstellen ook zijn eigen contactgegevens opgeschreven. In principe willen we dat u eerst even met de familie Scherbeijn contact hebt. Daarna kunt u zeker ook rechtstreeks met dhr. De Visser contact opnemen.

We hopen de komende periode het pastoraat op deze wijze goed georganiseerd te hebben. Samen met de ouderlingen, pastorale bezoekers en bezoekdames hopen we voor een dekkend netwerk te zorgen binnen de gemeente

De kerkenraad

G

UIT DE GEMEENTE

In memoriam: dhr. J.C. Hollestelle

Op 2 juli kwam het bericht dat Jacob Cornelis Hollestelle op bijna 96 jarige leeftijd is overleden. Lang woonde hij in de Populierestraat met zijn gezin. Zij hadden daar een goede tijd en ze gingen veel op vakantie. Ingrijpend was het verlies van hun zoon Gijs. Dhr. Hollestelle (meneer Jaap) was mede-directeur van de Koninklijke Hollestelle in Goes. Op latere leeftijd is hij met zijn vrouw verhuisd naar St. Maarten in de Groe. Na het overlijden van zijn vrouw werd hij opgenomen in de Mooije Staak in Ter Weel.

Vanuit onze gemeente werd hij meerdere keren bezocht. Hij miste zijn vrouw heel erg. Vaak werd er ook gesproken over zijn kinderen aan de hand van mooie vakantiefoto's maar er konden ook goede pastorale gesprekken met hem worden gehouden na het lezen van een bijbelgedeelte. Ook zongen we mooie liederen zoals "Wat de toekomst brengen moge" en Groot is Uw trouw o Heer". Bij het afsluitende gebed vroeg hij altijd zijn kinderen er bij te betrekken. Hij hoopte dat zijn kinderen ook God als hun vader mochten zien. Mooi is dat hij bij het gezamenlijk eten altijd voorging in met het 'Onze Vader'. Bij mijn laatste bezoek aan hem heb ik met hem stilgestaan bij het gedicht van N.C. Otgaar 'Op reis naar huis'.

Tijdens de afscheidsdienst op 7 juli in de Hervormde kerk in 's Heer Hendrikskinderen werd stilgestaan bij zijn leven. De kinderen hadden voor een waardevolle geestelijke inhoud gezorgd met een paar mooie liederen en muziek. Er werd aandacht besteed aan de pastorale bezoeken die hij ontving. Veel indruk maakte het door één van de schoonzonen uitgesproken 'Onze Vader', waarbij er een verband werd gelegd tussen de woorden van het gebed en de wijze waarop 'vader' Hollestelle daar in zijn leven invulling aan had gegeven. Velen werden door deze woorden 'geraakt'.

Bij het graf op de begraafplaats aan de Oude Rijksweg in 's Heer Hendrikskinderen werd de dienst afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'. We wensen de familie Gods troost en nabijheid toe bij dit verlies.

Suzan de Wilde

Mutaties ledenbestand tussen 24-06 en 20-08

Overleden

Dhr. J.C. Hollestelle, Joannaplantsoen 1 (Ter Weel)

Vertrokken

Mw. C.J. Op 't Hof naar Goes

Dhr. J. Otte naar Goes

Verhuisd

Mw. M.J. de Koster-van der Weele van Prunusstraat 112 naar Wilgestraat 26

Ingekomen

Dhr. en mw. Frumeau, Rossinipad 45 Goes

Fam. Doller, Slotstraat 42 Baarland

Verjaardagen in september

Dhr. J.M. Lokerse Provincialeweg 24 11 sep 1937 85

Mw. S.A.M. Pannekoek-Buijze L de Colignyln 2 16 sep 1929 93

Dhr. J. Spaans Beukenstraat 190/F-3001 24 sep 1928 94

Huwelijksjubilea in september

Dhr. en mw. Vermaire-van Weele Magnoliastr 46 29 sep 1967 55

Dhr. en mw. Lagendijk-Wisse Magnoliastr 23 30 sep 1977 45

Collectes 's Gravenpolder/Baarland diaconie juni 2022:

Vertel het maar	€ 68,60
Dorcas	€ 57,90
Onderhoud kerkelijke gebouwen	€ 75,20
Trans World Radio	€ 66,85

Diaconie juni € 259,86

Collectes 's Gravenpolder/Baarland diaconie juli 2021:

Kerk in actie, werelddiaconaat	€ 62,60
Stichting Gave	€ 87,60
De Hoop	€ 168,05
Els van Teylingen	€ 159,80
Red een Kind	€ 50,45

Diaconie juli € 417,76

Via mevr. Scherbeijn hebben we een gift van € 40, van €10,- en één van €12,50 ontvangen Allen bestemd voor het bloemenfonds. Tevens mochten we nog een gift van €100,- ontvangen via ds. Westerneng. Deze was bestemd voor armoedebestrijding in de gemeente en de diaconie.

Ten slotte hebben we ook weer diverse gelden mogen ontvangen via de digitale collecte.

Alle gevers hartelijk dank.

Bestemd voor kerkrentmeesters

Collecten juni en juli	€ 1.000,65
Verjaardagsbussen juni en juli	€ 218,15
Gift via mevr.De Wilde	€ 20,00

Bestemd voor diaconie (bloemenfonds)

Via. mevr. De Broekert	€ 10,00
Via. mevr. De Wilde	€ 15,00
Via. Mevr. Dekker-Duijzer	€ 10,00

Startzondag 's-Gravenpolder

De zomervakantie, met vele zonuren, is voorbij gevlogen en inmiddels staat de start van het nieuwe kerkseizoen weer voor de deur. Zoals gebruikelijk willen we dat seizoen samen inluiden met een startzondag.

Het jaarthema van de PKN is dit jaar **'Aan tafel!'**

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer we als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken we Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Bij Jezus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven én om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

In aansluiting op het jaarthema willen we deze startzondag na de dienst **samen eten**. Hoe dat er precies uit gaat zien, moeten we nog verder invullen, maar reserveert u **18 september** alvast in uw agenda! Binnenkort hoort u er meer over.

Hartelijke groet van het Startcomité



Beste dames van "Passage"

Na een zinderende zomerstop willen we in september 2022 weer opstarten met het organiseren van onze maandelijkse bijeenkomstmiddagen in de "Ontmoeting". Van harte nodigen wij als bestuur u dan ook uit voor deze bijeenkomst op donderdag 14 september om 14.00 uur in de "Ontmoeting". Tijdens deze middag zal ds. T.W. Bennekom voor ons een lezing over Israël komen verzorgen en wensen we verder een ieder weer een gezellig samen zijn toe. Met 'n hartelijke groet namens uw bestuur van "Passage".

Els van der Meer (algemeen bestuurslid) Tel. 0113-211047

Creagroep

De creagroep hoopt op **zaterdag 29 oktober** a.s. hun jaarlijkse verkoopmorgen te houden (tevens ook de laatste). De creagroep gaat niet meer verder wegens te weinig deelname.

Op deze morgen is er veel te koop o.a. veel met de handgemaakte spullen, leuk om cadeau te doen of voor jezelf.

Ook zijn er bloemstukjes, eigen gebakken taart, kaarten, boeken enz. te koop.

Ook kunt u koffie komen drinken met een heerlijke wafel.

U bent welkom vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur in de Ontmoeting, 's Gravenstraat 1, 's Gravenpolder.



Diaconaal Werkverband Noord- en Zuid Beveland
5 dagen Duitsland.

Op onze najaarsreis van 19 t/m 23 september 2022 hebben we nog enkele plaatsen vrij!!!!

Hebt u zin om mee te gaan naar de mooie Vulkaan Eifel waar we logeren in Hotel am Park in Stadtkyll, geef u dan nu op bij de reisleiding.

We hebben weer een mooi programma met o.a. bezoeken aan Losheim, een museum met kerststallenkunst, Bernkastel-Kues, Bad Munstereifel en een vaartocht over de Moezel.

De reis is volledig verzorgd en u reist met een luxe touringcar.

De prijs bedraagt voor een 2-persoonskamer : € 550,- per persoon

en voor een 1-persoonskamer: € 600,- per persoon

Voor opgave en meer informatie kunt u bellen met:

Hannie Hertgers: 0113-341519/06-5186 5331

Jan en Heleen Fraanje: 0113-572672/06-33802204

*Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.*

Bernardus van Clairvaux (Liedboek)

K

UIT DE KINDERNEVDIENST

- Wat was het een fijne dag, 9 juli, toen we het uitje van de kindernevendienst hadden. We zijn eerst naar de speeltuin in Nieuwdorp geweest. Daar hebben we op de skelters gereden en lekker gespeeld, daarna zijn we naar het Veerse meer gereden. Daar hebben we krabben gevangen en op het veldje gespeeld. Arjan was er met de boot, dus de kinderen die wilden mochten meevaren. Ook hebben we daar frietjes gegeten. Het was echt heel gezellig!
- Op 10 juli hadden we een hele mooie kinderdienst. Aaron en Bente namen afscheid, omdat ze na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook hebben we in deze dienst afscheid genomen van juf Monique en van juf Corine. We hebben samen op djembés gespeeld en een grote puzzel gemaakt van het geloof, hoop en liefde teken. Na de dienst kregen alle kinderen een sleutelhanger van een anker.
- Nu is de vakantie weer bijna voorbij. Na de vakantie is er weer gewoon kindernevendienst. De oppas hebben we vanaf september iets anders geregeld. De ene week is het gewoon heel de dienst oppas, de andere week kunnen de kleintjes eerst mee in de dienst en gaan ze met de leiding van de kindernevendienst mee de kerk uit. Tijdens het verhaal mogen ze er ook bij aan de tafel zitten en als de kinderen de verwerking gaan doen mogen de kleintjes lekker zelf spelen. Zo kunnen we met een klein team toch iets bieden voor alle kinderen.
- Binnenkort vergaderen de juffen over het nieuwe winterseizoen.
- Nu ons team van juffen zo klein is geworden, zouden we het wel erg fijn vinden als er wat versterking bij komt. Ziet u/jij het zitten om de oppas te doen? Of leiding te worden van de kindernevendienst? Wilt u dan contact opnemen met 1 van de juffen? Het is echt niet moeilijk. We werken met Vertel Het Maar. Daarin staan voor iedere week 3 verschillende verhalen,

op 3 verschillende niveaus. Daaruit kun je er 1 kiezen om voor te lezen. Daarna staan er allerlei verschillende verwerkingen bij waaruit je kunt kiezen. Verder bidden we met de kinderen. We vragen vooraf aan de kinderen waarvoor ze willen bidden. Ook zingen we soms nog bijbelliedjes of doen we als er nog tijd over is een spelletje. U kunt altijd een keertje meedraaien om te kijken of het iets voor u is.

Leiding kindernevendienst





JEUGDHOEKJE

Hallo allemaal,

De puzzel en de kleurplaat van de vorige keer gingen over Filippus en de man uit Ethiopië. De puzzel en de kleurplaat van deze keer gaan over de dood van Absalom, de zoon van David. Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk. De woorden in de puzzel staat in spiegelbeeld. Kun jij lezen wat er staat?

Succes en groetjes van Jolanda







COLLECTEROOSTER

4 september: Diaconale activiteiten gemeenteleden

Indien er gemeenteleden zijn die diaconale activiteiten willen ontplooiën, kan er ondersteuning geboden worden vanuit de diaconie. Deze collecte ondersteunt deze initiatieven financieel.

11 september: Stichting Nederlands Sri Lanka

Het Milhous Children Home is een particulier initiatief van de stichting Nederlands Sri Lanka, dat ontstaan is naar aanleiding van de tsunami in 2004. In korte tijd is toen zoveel geld ingezameld om een project voor een kindertehuis te kunnen starten. Door het verkrijgen van een grote gift kon de stichting een tweede initiatief in Katupotha ontplooiën. Eind juni 2009 is het Milhous Children Home in Pamunugama geopend. Er wonen 24 meisjes. In maart 2011 is met de bouw van het 2e huis in Katupotha begonnen, dat ook door plaatselijke bouwondernemers is gerealiseerd en in januari 2012 is dit huis geopend. Ook hier wonen 24 kinderen. De verzorging in beide tehuizen is in handen van de zusters van de orde Maria Immaculate, onder leiding van zuster Amatha.



18 september: KPPR (voorheen PIT)

Als protestants-christelijke goeddoel-organisatie zet KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege) zich in om:

- het welzijn van de militair naar lichaam, ziel en geest te bevorderen.
- begrip en draagvlak voor de militair in de samenleving te vergroten.

Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen. Maar militairen hebben niet zomaar een beroep!

Hun taken - en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden - worden immers vastgesteld door onze regering. Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd.

Daarom steunt KPPR projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan het welzijn van militairen.

25 september: Gevangenzorg Nederland

De visie van Gevangenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij weten ons hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen." De missie van Gevangenzorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden. De passie van Gevangenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

E

EREDIENSTEN

Heeft u vragen over de kerkdiensten?

Voor de diensten in 's-Gravenpolder kunt u contact opnemen met Monique de Broekert, 06-33970841

Voor diensten in Baarland met Ad van Sprang, 0113-639274.

Zondag 4 september 10.00 uur

's Gravenpolder: Ds. S.F. van der Linden, België
(Dienst voor de hele gemeente in 's-Gravenpolder)

Zondag 11 september 10.00 uur

(Dienst voor de hele gemeente te Baarland)
Baarland: Ds. Ten Kate Viering Heilig Avondmaal

Zondag 18 september 10.00 uur

's Gravenpolder: Ds. T.J. Smink , Zierikzee Startzondag
(Dienst voor de hele gemeente in 's-Gravenpolder)

Zondag 25 september 10.00 uur

's Gravenpolder: Ds. D. Westerneng Bevestiging ambtsdragers
(Dienst voor de hele gemeente in 's-Gravenpolder)





LEESROOSTER

do 1 sep	1 Koningen 14:1-20	Niets is verborgen voor God
vr 2 sep	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
za 3 sep	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
zo 4 sep	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
ma 5 sep	Psalm 143	Als alles duister is...
di 6 sep	1 Koningen 14:21-31	Brons in plaats van goud
wo 7 sep	1 Koningen 15:1-8	Niet als David
do 8 sep	1 Koningen 15:9-24	Net als David
vr 9 sep	1 Koningen 15:25-16:7	Geen waardige koningen
za 10 sep	1 Koningen 16:8-22	Chaos
zo 11 sep	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
ma 12 sep	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
di 13 sep	Psalm 142	Totale overgave
wo 14 sep	1 Koningen 16:23-34	Dieptepunt
do 15 sep	1 Koningen 17:1-16	Wonderlijke overvloed
vr 16 sep	1 Koningen 17:17-24	Wonderlijk leven
za 17 sep	1 Koningen 18:1-15	Rechtschapen hofmeester
zo 18 sep	1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
ma 19 sep	1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
di 20 sep	1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
wo 21 sep	1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust
do 22 sep	Psalm 128	Voorspoed
vr 23 sep	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
za 24 sep	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zo 25 sep	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
ma 26 sep	Psalm 131	Stil
di 27 sep	1 Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo 28 sep	1 Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
do 29 sep	1 Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktesgod
vr 30 sep	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld

Wijkindeling **Protestantse Gem. te `s-Gravenpolder/Baarland**

Contactadres pastoraat sectie 1-8

Bij geen gehoor pastoraat sectie 1-6

Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274

Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. R. van Oosten,
Esdoornstraat 26, 's-Gravenpolder tel: 06-10935654

Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 1: Bosseweide, `s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg

Pastoraal bezoek: vacant

Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7,
4431 CS `s-Gravenpolder tel: 0113-312929

Sectie 2: Ambachtsstr., Burg. Jansenstr., Burg. Prumersstr., D.A.
Poldermansstr., Fiolierenstr., Fortrapastr., Goesestraatweg,
Middenstr., Schuitweg, van Hoekenstraat, Willem de Goedestraat,

Pastoraal bezoek : vacant

Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize,
Populierestraat 50, 4431 CK 's-Gravenpolder tel. 0113-311564
en mw. K.J. Dekker-Duijzer, Burg Prumersstraat 8, 4431 CA 's-
Gravenpolder, tel: 0113-639618

Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk,
Nieuwe Hoondertsedijk ('s-Gravenpolder), Diaconielaan (Nisse),
Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Joannaplantsoen, Kievitlaan,
Zuidvlietstraat (Goes), Cederstraat, Franseweg (allen Kapelle), Oude
Hoondertsedijk, Schuttershofstraat Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk
(Kwadendamme), Deestraat (`s-Heer-Arendskerke)

Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA 's-Gravenpolder, tel 0113-312612

Pastoraal bezoek overig: vacant

Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise,
Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-Gravenpolder, tel: 0113-311478

Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein, Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat

Pastoraal bezoek: vacant

Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire-van Weele, Magnoliastr. 46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113-311794 en mw. D. v.d. Have-Moerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE `s-Gravenpolder tel. 0113-850920

Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.

Pastoraal bezoek: vacant

Bezoekmedewerkster: mw. S. de Jager-Wattel, Goudenregenstr.12, 4431 DW `s-Gravenpolder tel: 06 26876115

Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat

Pastoraal bezoeker De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst, Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 312612.

Bezoekmedewerkster: mw. M.N. Tramper-van Liere, Kamperfoelie-str. 29, 4431EB `s-Gravenpolder tel: 695421 en mw. J. Vermaire-van Weele, Magnoliastr. 46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 311794

Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat, Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (Baarland), Doelstraat, Hugo Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg (Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat, Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Stripseweg, Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland) Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: 0113-639376