

M

MEDITATIE

Inleiding

We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?

Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

Zondag 15 maart: Matteüs 26:57-68

Projectthema: Wat zeg je over Mij?

Het uitgangspunt voor het Sanhedrin, de raad van Joodse geestelijk leiders, is eenvoudig: Jezus moet voor het Paasfeest tot zwijgen worden gebracht. Daarvoor zijn alle middelen toegestaan. Je had mogen verwachten dat de priesters en schriftgeleerden de woorden en daden van Jezus serieus namen, dat ze die naast de Schriften legden. Jezus zwartmaken lukt hen echter niet, zodat alleen overblijft dat Jezus zichzelf de Messias, Gods Zoon, noemt. En zo wordt Jezus veroordeeld op de kern van wat Hij verkondigt. Die kun je aannemen en Hem je Verlosser noemen; je kunt die ook afwijzen; dan is Hij een godslasteraar. Een tussenweg is er niet.

De vraag aan ons is hoe wij naar Jezus luisteren en wat wij daarna over Hem zeggen. Geloven we wat de Bijbel over Hem zegt? Eren we Hem in onze woorden en daden als christenen? Of zetten we Hem in een kwaad daglicht door wat we zeggen en doen?

Zondag 22 maart: Matteüs 27:11-14 en 19-26

Projectthema: Kies je voor Mij?

Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. Hij kan Hem niet veroordelen met het Romeinse recht. Jezus is geen verzetsstrijder, maar wil de Joden voorgaan in hun geloven in de HEER. Zo is Hij Koning van de Joden. Pilatus houdt niet aan wat recht is vast, omdat de menigte schreeuwt en omdat hij zijn eigen positie als prefect niet in gevaar wil brengen. Hij redt zich door niet voor Jezus te kiezen en het oordeel aan de priesters en de opgehitste menigte te laten. Hij wast voor dit onrecht zijn handen in onschuld. Pilatus haat Jezus niet, heeft zelfs sympathie voor Hem (Jezus is een rechtvaardige, zoals zijn vrouw hem laat weten), maar weigert daaruit de gevolgen te aanvaarden.

Regelmatig wordt van ons gevraagd voor Jezus te kiezen tegen de meerderheid in. Durven we dat, ook als we daardoor misschien zelf risico's lopen? Durven we ons zijn volgelingen te noemen?

Zondag 29 maart: Matteüs 27:33-44

Projectthema: Hoe kijk je naar Mij?

Zelfs aan het kruis laten mensen Jezus niet met rust. Met hun spottende opmerkingen verzwaren ze zijn lijden. Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de misdadigers naast Jezus dagen Hem uit zijn goddelijke macht te laten zien. Ze willen het wonder zien dat Hij zichzelf redt. Jezus zwijgt. Hij weet dat Hij deze lijdensweg moet gaan; zo brengt Hij Gods Koninkrijk op aarde voor ieder die in Hem gelooft.

Hoe kijken wij naar Jezus? We zullen Hem niet haten zoals de priesters doen, en Hem uitdagen. Misschien hebben we medelijden met Hem? Dat is goed en hartelijk, maar Jezus is meer dan een slachtoffer van harteloze, onrechtvaardige wereld. Hij is Gods Zoon met een heilige opdracht. Als we geloven in zijn Koninkrijk van vrede en recht herkennen we in Hem God zelf die trouw is voor altijd, onze Verlosser.

Zondag 5 april: Matteüs 27:45-56 en 62-66

Projectthema: Heb je nog hoop voor Mij?

Er gebeuren wonderlijke dingen als Jezus zijn geest in handen van zijn Vader geeft: het voorhangsel scheurt, graven van gestorven gelovigen gaan open, de centurio erkent dat Jezus Gods Zoon is. Toch wordt Jezus gewoon in een graf gelegd en wordt een steen daarvoor gerold. Zijn leerlingen verzorgen Hem als dode en gaan naar

huis. Ze nemen afscheid van Jezus, die niet meer leeft. De komende dagen blijkt dat Jezus' woorden over zijn opstanding hun geen hoop bieden.

Durven wij te geloven dat de dood niet sterker is dan onze Heer? Dat God in het lijden van Jezus heeft afgerekend met iedere boze macht. Dat zijn Koninkrijk nu zeker is, ook al zien we daar nog slechts tekenen van?

Zondag 12 april: Matteüs 28:1-10

Projectthema: Leef je mee met Mij?

God opent het graf van zijn Zoon. Zijn lijden is voorbij, nu mag zijn macht zichtbaar worden. Hij heeft zijn taak vervuld en leeft nu voorgoed in heerlijkheid. De soldaten die de priesters hebben gevraagd als bewakers van een dode Jezus beven van angst. Ze durven niet te kijken wat er gebeurt. De engel roept de vrouwen op te kijken naar het open graf als een bewijs voor een Heer die is opgestaan en leeft. Die heerlijke waarheid moeten ze geloven en doorvertellen. Die moet voortaan hun leven kleuren. Zij leven met Jezus.

Wij kunnen ons spiegelen aan de vrouwen. God vraagt ons om in alles dat we denken, zeggen en doen te leven met de opgestane Heer. Dan heeft ons leven voor altijd toekomst.

ds. D. Westerneng

K

UIT DE KERKENRAAD

Huib Dubbelman, onze preekvoorzieder, heeft te kennen gegeven met dit werk te willen stoppen, zodra er een vervanger voor hem zou zijn gevonden.

De kerkenraad was van mening dat hij dit belangrijke werk nog maar kort gedaan zou hebben. Met andere woorden er zouden nog best enige jaren aan vast geknoopt kunnen worden. Gebleken is en uit betrouwbare bron vernomen dat hij echter al met al dit zo'n 21 jaar gedaan heeft. Best lang dus!!!

Huib namens onze gemeente en de kerkenraad heel hartelijk dank dat je al die jaren voor voorgangers gezorgd hebt. Ook namens mij, de Jager, heel hartelijk dank voor de jarenlange zeer prettige manier van samenwerken.

Als opvolgsters van Huib heeft de kerkenraad Linda van Wingen en haar dochter Inge bereid gevonden om dit voortaan te gaan doen. In de kerkenraadsvergadering van 18 februari j.l. heeft de kerkenraad hen benoemd.

Linda en Inge van harte welkom en bedankt dat jullie dit werk willen gaan doen.

Namens de kerkenraad,
J. de Jager, scriba

Diensten in de Ontmoeting

In dezelfde vergadering heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Bid-, Hemelvaarts- en Dankdag voortaan in de Ontmoeting te houden.

Van de kerkrentmeesters

Komende week worden door of namens Bouwgroep Peters bij de Maartenskerk alhier een bouwkeet en stellingen rondom de kerk geplaatst. De renovatie gaat dan een aanvang nemen.

G

UIT DE GEMEENTE

Bij de kerkdiensten

Op 1 maart heb ik een vakantiezondag en leid ik elders de dienst. In beide kerkgebouwen zijn dan dus gastvoorgangers. Deze zondag staat de geschiedenis van tempelreiniging centraal (Mt. 21: 12-17).

Op 8 maart is er een dienst met medewerking van Happy Voices in 's-Gravenpolder. Ook in Baarland is er dienst. De kinderen horen dan over de vrouw die Jezus zalft (Mt. 26:1-16). Ik zal daar vermoedelijk ook over preken in verbinding met de tempelreiniging.

Woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De tekst voor de dienst in 's-Gravenpolder om 19.00 uur is nog niet bekend.

Zondag 15 maart hoop ik de dienst in 's-Gravenpolder te leiden. Op deze zondag denken we na over de veroordeling van Jezus door het Sanhedrin, de vergadering van joodse geestelijke leiders. Een schandalige vertoning waarbij de meest elementaire mensenrechten worden geschonden. Tegelijkertijd ontvouwt zich het heilsplan van God. Daarvan worden we stil en beschaamd, maar tegelijk ook hoopvol en dankbaar. Die gevoelens schuren en dat moet ook vooral zo blijven. De verzoening is en blijft een wonder, dat buiten ons bereik ligt en ons in de schande als een Godsgeschenk overkomt.

Een week later (22 maart) ben ik in Baarland. Daar hoop ik te preken over Pilatus die geen recht spreekt.

Tenslotte zondag 29 maart. In het hoofdartikel kunt u lezen welk onderdeel van het Paasproject dan aan de orde is, nl de bespotting van Jezus aan het kruis.

Zieken

Dhr. J. Spaans (St Maarten in de Groe, kamer 3001) is weer thuis uit het ziekenhuis. Plaats elders was er niet direct, dus de goede zorg in de vertrouwde omgeving lijkt nu het beste. Hoe het precies verder gaat blijft nog even onduidelijk.

Mw. J.E.W. Appel-Reijnierse (Nieuweweg 31a, Baarland) is nog in het Gasthuis te Goes.

Mw. C.J. Reijerkerk-Oele (Burg. Prümersstraat 15, 's-Gravenpolder) wordt nog steeds verzorgd in Oud-Beijerland. Ze heeft het moeilijk met haar gezondheidsproblemen, maar bij mijn laatste bezoek vertelde ze ook trots dat ze voor het eerst overgrootmoeder is geworden

De vrouw van onze diaken, mw. van Wingen-Jasperse (Delische Weg 4, Baarland) heeft een lelijke val gemaakt. Ze is nu aan huis gekluisterd door een gebroken been en sleutelbeen.

Daarnaast zijn er diverse zieken die niet met name genoemd willen worden, in afwachting van behandelingen. En er zijn gemeenteleden die tijdelijk zijn uitgeschakeld en hun dagelijkse bezigheden niet kunnen uitvoeren. Ook hen wensen we van harte beterschap toe.

In memoriam

Dhr. P. op 't Hof

Op zaterdag 25 januari is in Ter Valcke, 96 jaar oud, dhr. Piet op 't Hof overleden. Vanaf zijn jeugd, na de landbouwschool in Goes., werkte hij hard. Op het gemengde bedrijf van zijn vader, maar ook op genabuurde landbouwbedrijven, om elkaar te helpen. Over de Oorlog hoorde je hem niet vaak, terwijl onderduikers verborgen zaten en tijdens de Slag om Schelde mortieren insloegen. Hij trouwde met Mien Vinke en ontving drie kinderen. Begin jaren zestig ging zijn bedrijf over op fruit, in het bijzonder appels. In 1990 lieten ze een nieuw huis bouwen op Oudelande. Hij kon het niet laten klusjes te doen in de boomgaard, zelfs de laatste jaren. Hij was fruitboer in hart en nieren. Dat verandert niet als je ouder wordt.

Al langere tijd was hij moeilijk ter been, maar samen met zijn vrouw en dochter, maar ook de verdere familie en thuiszorg redden ze het. In de gesprekken met hem deelde hij zijn vreugde en zorgen. Maar zijn passie was de wereld om hem heen. Allereerst de natuur. Hij kende het weer en de ontwikkeling daarvan rond Oudelande. Ten tweede was hij maatschappijkritisch. Het was niet zoals het hoort te zijn. Omdat hij dat verbond met God, in wie hij van harte geloofde, had hij vragen. Hij stelde die en maakte ook zijn twijfels duidelijk. Hij las de krant goed, ook de achtergronden bij het nieuws. De menselijke verantwoordelijkheid benadrukte hij: natuurlijk heeft Christus ons verlost aan het kruis van Golgota, maar we zullen in onze woorden en daden onze dankbaarheid daarvoor moeten tonen. Heel praktisch door goed te doen wat kunt voor de ander.

Psalm 23 stond net als bij de begrafenis van zijn vrouw, nog maar zes weken geleden centraal. We luisterden naar geestelijke muziek over de schepping en dankbaarheid. Daarna hebben we hem naast zijn vrouw te ruste gelegd in Oudelande.

Zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen we Gods troost en moed toe voor de komende tijd, waarin het (groot)ouderlijk huis zo anders zal zijn zonder de twee oudste bewoners.

In memoriam mw. S.J. Wiskerke-de Bel

Op 3 februari is op haar kamer in 'De Zwake' mw. Lien Wiskerke-de Bel overleden. Ze was al een aantal weken ernstig ziek. Ze lag in bed, kreeg ondersteuning van zuurstof en werd met veel liefde verzorgd. Ze werd geboren in Kruiningen op 10 juni 1924. Ze trouwde met Dingenis Wiskerke, met wie ze drie kinderen mocht ontvangen. Hij werkte bij de PTT en had in de loop van de jaren meerdere standplaatsen. Lange tijd woonde ze aan het Kamilleplein in Heinkenszand. Ze las graag en veel en was door de krant goed op de hoogte van het nieuws. Een paar keer heeft ze haar zoon en kleinkinderen in Roemenië bezocht.

Tijdens de bezoeken van ons pastoraal team zong mw. de Wilde met haar. Ze praatte graag over haar geloof en probeerde zo ook zekerheid te zoeken. Ook was een ze een trouw bezoeker van de Kerst- en Paasvieringen die vanuit onze gemeente en de Elimkerk in De Zwake worden gehouden.

Bij de afscheidsdienst stond haar trouwtekst centraal. We lezen daar: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad' (Psalm 119:105). We bedachten samen dat wij in navolging van onze Heiland licht voor de wereld mogen zijn. Daarvoor geeft zijn liefde ons de kracht.

We hebben daarom ook gezongen, dat we die God willen loven en prijzen, dat Hij onze wegen in zijn machtige hand houdt. En we hebben haar lichaam uitgedragen met dankbare herinneringen en in de hoop dat Gods poort voor haar mag openstaan en dat zij nu mag leven in Gods eeuwig licht.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen van harte troost toe in deze verdrietige dagen.

Gift

Ook in de afgelopen maand werden mij twee giften toevertrouwd voor het werk van onze gemeente. Ze waren € 20 en €10 groot. Heel hartelijk dank daarvoor.

ds. D. Westerneng

Mutaties ledenbestand tussen 24-01 en 21-02

Overleden

Dhr. P. Op 't Hof, Hugo Kostenhoekstraat 9

Mw. S.J. Wiskerke – de Bel, Egelantierstraat 30

Afgemeld

Dhr. P.J. Gorsse, Seringestraat 18

Mw. J.L.E. Kloosterman, Brg. Prumerstraat 9

Vertrokken

Mw. E. Verwijs-Born naar Yerseke

Verjaardagen in maart

Dhr. C. de Vriend	Schansstraat 4	4 mrt 1921	99
Mw. K. Walrave - Nijssse	's-H Elsdorpweg 18	14 mrt 1924	96
Dhr. J. van Liere	Ambachtsstraat 7	14 mrt 1927	93
Mw. J.M. d Bruijne - d Putter	Kerkhoekstraat 13	17 mrt 1940	80

Collectes 's Gravenpolder/Baarland diaconie januari:

Diaconie totaal	€ 454,90
Youth for Christ	€ 98,50
SDOK	€ 111,10
Kerk in actie: Missionair	€ 40,95
Catechese en educatie	€ 61,90

Er is in januari eenmaal een gift van € 10,- en eenmaal een gift van € 15,- ontvangen via mw. Scherbeijn bestemd voor het bloemenfonds.

Bestemd voor kerkrentmeesters

Collecten januari 2020	€ 394,30
Verjaardagsbussen januari	€ 56,20
Gift via mw. Blook	€ 30,00

Bestemd voor diaconie (bloemenfonds)

Via mw. de Wilde	€ 10,00
------------------	---------

Actie Kerkbalans

Inmiddels staat de teller van de toezeggingen voor Actie Kerkbalans 2020 op € 43.125. Een stuk lager dan de € 54.000 van vorig jaar. Aangezien nog niet alle toezeggingen ingevoerd zijn, hebben we de oorzaak hiervan nog niet volledig in beeld. We weten wel dat een afnemend ledenaantal hierin meespeelt.



Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om digitaal toe te zeggen. 60 mensen hebben aan deze proef meegewerkt. Inmiddels hebben nóg 30 personen zich aangemeld. Dat scheelt veel werk. Fijn dat zoveel mensen hier aan mee willen werken!!

Alle helpers/toezeggers/gevers hartelijk bedankt!

Hartelijke groet van het College van Kerkrentmeesters



Samen zingen

In maart gaan we drie keer met elkaar “zingen voor de dienst”. Te weten op de zondagen 1, 15 en 29 maart. Deze zondagen vallen midden in de lijdenstijd, dus daar zullen we zeker ook liederen over zingen. We beginnen rond kwart voor tien. Kom en zing mee!



De vrouwenvereniging “Passage” ’s Gravenpolder houdt op donderdag 26 maart een gezamenlijke bijeenkomst met de afdeling van ‘Passage’ uit Goes. Deze avond wordt dit keer verzorgd door de afdeling “Passage” uit Goes. Op deze avond komt Dhr. Rob van Eck een presentatie geven over vrouwen die de Wereldgeschiedenis hebben beïnvloed. Deze avond wordt gehouden in de “Ontmoeting”, Gravenstraat 1, ’s Gravenpolder, aanvang 19.30 uur.

Namens het bestuur, Els van der Meer. Tel. 0113-211047.

He Lives



Gospelpaasconcerten

Testimony & Happy Voices

o.l.v. Jacqueline van der Plasse

m.m.v. kinderkoor The Young Testimony Voices

3 en 4 april 2020

Kaartverkoop via www.paasconcertgoes.nl

tot 12 jaar € 2,50 vanaf 12 jaar € 5,-



Maranathakerk, Bergweg 43a, Goes, 19.30 uur

Veertig dagen in gedachten

Heer 'k wil in gedachten veertig dagen met U gaan,
tijd van verwachting en van overgang.
Ja 'k wil deze bange weg van U verstaan
en denken aan de weg van u zo bang.

Ik zou het brood van U ontvangen
als U de laatste Seder viert op aard'.
En naar de laatste beker wijn verlangen
waarin verdriet en vreugde zijn bewaard.

Maar zou ik wakker met U kunnen blijven
als U de zware strijd voert in de nacht.
Bij 't maanlicht in de hof van de olijven
omdat U wist dat er zwaar lijden wacht?

Als U gevangen werd door de soldaten
verstopte ik me vast achter dikke bomen.
Ik zou ook achterblijven in Jeruzalems straten
en niet dicht bij soldaten durven komen.

'k Was met de schare mee naar Golgotha gegaan.
O Heer daar stierf U aan het kruis de dood.
Ik zou daar stil tussen de mensen staan
en dan getuige zijn van kruis en dood.

Heer, 'k wil in gedachten met U meegaan
en denken aan wat U ons heeft gegeven
Na drie dagen toen als koning opgestaan,
U overwon en gaf voor mij Uw leven.

Heer, veertig dagen zal ik stil gedenken:
Uw trouw is tot mijn laatste dag.
U wilde zelfs Uw leven voor mij schenken
zodat ik later bij U wonen mag



Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | Zaterdag 14 maart 2020

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende Wodanseiken.

Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

K

UIT DE KINDERNEVENDIENST

- Tot en met eerste paasdag, volgen we tijdens de diensten het paasproject met als titel: *Ken je Mij?* Kennen wij Jezus echt? Door de verhalen die in deze weken verteld worden, leren we wie Jezus is. Het project verbeeldt een huis met in het midden daarvan een kruis. Daaromheen komen symbolen die bij de verhalen passen. Maar ook het materiaal wat wordt gebruikt om dit project te maken, heeft een symbolische betekenis. Met veel enthousiasme is het project weer gemaakt door de familie Pekaar. Onze dank is dan ook GROOT. Alle lof voor deze creatie en alle tijd die erin is gestoken. Na de uitleg gaan de kinderen naar de kindernevendienst en na de preek komen ze weer terug in de kerk.
- Op woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Indien gewenst, is er deze avond ook kindernevendienst.
- Op vrijdag 20 maart organiseren we een middag/ avond voor de kinderen. We gaan creatief aan de slag, maar ook lekker met elkaar eten. Buon appetito!! De middag begint om 16.00 uur en om 18.30 uur mogen de kinderen weer worden opgehaald, maar dat staat ook allemaal in de uitnodiging die ze krijgen.
- Voor op de kalender:
 1. 23 februari – 12 april Paasproject
 2. 20 maart voorjaarsactiviteit voor de kinderen
 3. 5 juli kinderdienst

Leiding kindernevendienst



JEUGDHOEKJE

Hallo jongens en meisjes,

De kleurplaat en puzzel van het vorige kerkblad gingen over Jezus die Zijn discipelen roept.

Deze keer gaan de kleurplaat en puzzel over Jezus' intocht in Jeruzalem. Verbind alle cijfers van 1 tot 158. Wat hebben de mensen in hun handen als Jezus voorbij komt?

Succes en groetjes van Jolanda







COLLECTEROOSTER

1 maart: IZB/GZB

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van onze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van.

8 maart: MAF

MAF (Mission Aviation Fellowship) is de grootste non-profit vliegtuigmaatschappij. Met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt MAF voor meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp.



MAF Nederland is gevestigd op Vliegveld Teuge bij Apeldoorn. In totaal zijn rond de 25 gezinnen uitgezonden vanuit Nederland en werken er 10 fulltime krachten op het kantoor in Teuge. Te Teuge bevindt zich een opleidingscentrum voor MAF-piloten.

11 maart (Biddag): Dovenpastoraat

DOOF? Misschien vraagt u dan: Kan ik ook meedoen in de kerk? Ja, dat kan. Kerken hebben het "Interkerkelijk Dovenpastoraat" opgericht. Deze organisatie helpt de kerken om te gaan met dove mensen. Want in de kerk zeggen wij: Doven horen erbij!!!

Er zijn verschillende vormen van aangepaste kerkdiensten voor doven. In de eerste plaats zijn er gecombineerde kerkdiensten. Dat zijn gewone kerkdiensten, waarbij ook dove mensen in de kerk aanwezig zijn. De dienst is zo aangepast, dat ook zij de dienst kunnen volgen. Naast deze diensten zijn er dovendiensten. Deze kerkdiensten zijn puur gericht op dove mensen. Er zijn meestal wel enkele horende mensen aanwezig. Geef voor het “Interkerkelijk Dovenpastoraat.”

15 maart: Kerk in Actie; Noodhulp (Overleven in een burgeroorlog)

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.



22 maart: Kerk in Actie. Binnenlands diaconaat (Vakanties met aandacht)

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk

vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

29 maart: Stichting Vrienden van Effatha

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Effatha is:

- het financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen, verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en aanschaf van programma's en hulpmiddelen;
- het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze doelgroep gerelateerde organisaties met speciale aandacht voor christelijke organisaties, waaronder ondermeer begrepen audiologische centra en welzijnsstichtingen;
- het opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten.

De Stichting Vrienden van Effatha baseert zich op een christelijke levensvisie.

Stichting Vrienden van
effatha



LEESROOSTER

maart

zondag	1	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
maandag	2	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
zaterdag	7	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
zondag	8	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
maandag	9	Prediker 1:1-11	Kringloop
dinsdag	10	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
woensdag	11	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
donderdag	12	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
vrijdag	13	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
zaterdag	14	Prediker 4:4-16	Niet alleen
zondag	15	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
maandag	16	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
dinsdag	17	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
woensdag	18	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
donderdag	19	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
vrijdag	20	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
zaterdag	21	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
zondag	22	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
maandag	23	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
dinsdag	24	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
woensdag	25	Exodus 8:12-28	Apart
donderdag	26	Exodus 9:1-12	Geruimd
vrijdag	27	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zondag	29	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30	Psalm 130	Door een diep dal
dinsdag	31	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar

E

EREDIENSTEN

- | | | | |
|---------|-----------|--|--------------------------|
| 1 mrt. | 10.00 uur | Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel
Gez. Dienst
Na afloop gezamenlijk koffiedrinken | 2 ^e Lijdensz. |
| 8 mrt. | 10.00 uur | Ds. D. Westerneng | 3 ^e Lijdensz. |
| 11 mrt. | 19.00 uur | Ds. D. Westerneng
Gez. Biddagdienst in de Ontmoeting | |
| 15 mrt. | 10.00 uur | Ds. D. Westerneng | 4 ^e Lijdensz. |
| 22 mrt. | 10.00 uur | Dr. L. Engelfriet, Bennekom | 5 ^e Lijdensz. |
| 29 mrt. | 10.00 uur | Ds. P. de Graaf, Kruiningen | 6 ^e Lijdensz. |



E

EREDIENSTEN

- 1 mrt. 10.00 uur Gezamenlijke dienst te 's Gravenpolder
2^e Lijdensz.
- 8 mrt. 10.00 uur Ds. G.M. v.d. Linden
3^e Lijdensz.
- 11 mrt. 19.00 uur Gez. Biddagdienst in de Ontmoeting te
's Gravenpolder
- 15 mrt. 10.00 uur Dhr. L.J. Walhout
4^e Lijdensz.
- 22 mrt. 10.00 uur Ds. D. Westerneng
5^e Lijdensz.
- 29 mrt. 10.00 uur Dhr. P.C. Moree
6^e Lijdensz.



Wijkindeling

Protestantse Gem. te `s-Gravenpolder/Baarland

Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, 's-Gravenpolder, tel 269911

Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, 's-Gravenpolder tel. 0113-312826

Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274

Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK 's-Gravenpolder tel: 0113-311564

Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 1: Bosseweide, `s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg

Pastoraal bezoek: dhr. H.G.M. van Damme

Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7,
4431 CS `s-Gravenpolder tel: 0113-312929

Sectie 2: Ambachtsstraat, Burg. Jansenstraat, Burg. Prumersstraat,
D.A.Poldermansstraat, Fiolierenstraat, Fortrapastaat,
Goesestraatweg, Middenstraat, Schuitweg, van Hoekenstraat,
Willem de Goedestraat,

Pastoraal bezoek : dhr. H.G.M. van Damme

Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize,
Populierestraat 50, 4431 CK 's-Gravenpolder tel. 0113-311564
en mw. K.J. Dekker-Duijzer, Burg Prumersstraat 8, 4431 CA 's-
Gravenpolder, tel: 0113-639618

Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk,
Nieuwe Hoondertsedijk ('s-Gravenpolder), Diaconielaan (Nisse),
Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Joannaplantsoen, Kievitlaan,
Zuidvlietstraat (Goes), Cederstraat, Franseweg (allen Kapelle), Oude
Hoondertsedijk, Schuttershofstraat Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk
(Kwadendamme), Deestraat (`s-Heer-Arendskerke)

Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA 's-Gravenpolder, tel 0113-312612

Pastoraal bezoek overig: vacant

Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise, Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-Gravenpolder, tel: 0113-311478

Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein, Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat

Pastoraal bezoek: vacant

Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire-van Weele, Magnoliastraat 46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113-311794 en mw. D. v.d. Have-Moerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE 's-Gravenpolder tel. 0113-850920

Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.

Pastoraal bezoek: vacant

Bezoekmedewerkster: mw. M. de Jager-Sandee, Burgemeester Prumersstraat 14, 4431 CA `s-Gravenpolder tel: 0113-313225 en mw. S. de Jager-Wattel, Goudenregenstraat 12, 4431 DW `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312632

Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat

Pastoraal bezoeker De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst, Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 312612.

Pastoraal bezoek Vorsvliet: mw. E. D. Blook - Bouterse, Ambachtsstraat 8a, 4431 BE `s-Gravenpolder tel: 0113 - 316645

Bezoekmedewerkster: mw. J.E. v. Damme - Dobbelaar, Kamperfoeliestraat 10, 4431 EC `s-Gravenpolder tel: 0113-312826 en mw. M.N. Tramper-van Liere, Kamperfoeliestraat 29, 4431EB 's-Gravenpolder tel: 0113-695421

Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, 's-Gravenpolder, tel 269911

Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, 's-Gravenpolder tel. 0113-312826

Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274

Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK 's-Gravenpolder tel: 0113-311564

Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat,
Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (Baarland), Doelstraat, Hugo
Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg
(Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat,
Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Stripseweg,
Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland)
Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectiediaken: dhr. E. Kwakernaat, Hellenburgstraat 15, 4435 AA
Baarland, tel.: 0113-639993