

Geef  
voor  
je kerk

Ik geef om een plek  
waar ik mijn geloof in  
God kan delen

*daarom  
geef ik voor  
mijn kerk*

Actie   
**Kerkbalans**

2020



Met jong en oud vormen we een gemeenschap. In 's-Gravenpolder en in Baarland. Ons geloof in God verbindt ons. Daarom bemoedigen en ondersteunen we elkaar met tijd en aandacht

We verbinden ons door samen te zingen en samen te bidden. Onze vreugde te delen...wees blij met wie zich verblijdt... Maar ook mee te leven bij verdriet...heb verdriet met wie verdriet heeft...

In Romeinen 12 roept Paulus ons op om op die manier elkaar lief te hebben met een innige liefde van broeders en zusters.

Met uw gebed, tijd, inzet en geld kunt u bijdragen aan het omzien naar elkaar, het samen kerk zijn.

Als kerk organiseren we ook activiteiten die zorgen voor de verbinding als gelovigen onderling. Denk daarbij aan de koffie-inloop, de crea-middagen en 's-Gravenpolder zingt.

**Dankzij uw bijdrage kan  
onze gemeente  
voortbestaan**

# Kerk zijn we samen.

Actie Kerkbalans is een moment om stil te staan bij de betekenis van de kerk voor u én wat u betekent voor de kerk.

Bij deze actie gaat het vooral over uw financiële bijdrage aan onze gemeente. Er zijn altijd zaken die geld kosten, ook in een kerk. Bijvoorbeeld het pastoraat, onderhoud van de gebouwen, de koffie en de thee.

Om alles te kunnen bekostigen wordt de actie Kerkbalans gehouden.

En dan is de vraag aan u: wat betekent u hierin voor uw gemeente?

In 2018 ontving onze gemeente €63.000, in 2019 €59.000 en in 2020 hopen we minimaal €57.500 op te halen met Actie Kerkbalans. Mede dankzij deze opbrengsten konden we de verouderde elektrische installatie vervangen in de Maartenskerk. Voor 2020 staat groot onderhoud op de agenda.

U kunt meedoen door het toezeggingsformulier in te vullen en het toegezegde bedrag over te maken.

Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt missen.

*Omzien naar elkaar  
vind ik belangrijk*

*... daarom  
geef ik voor  
mijn kerk*

