



**MIJN KERK
VERBINDT**

**MIJN KERK
IN BALANS**

KERK  BALANS.nl



Startzondag...starten met waar je steeds mee bezig bent?

Elke dag biedt kansen om verder te groeien in je relatie met God. Je leven delen met de mensen om je heen. Dat doe je in het gewone leven van iedere dag.

In de wereld om ons heen lijkt het steeds vaker 'ieder voor zich'. De Bijbel leert ons juist om in liefde voor elkaar te zorgen. Als kerk bieden we mogelijkheden om met elkaar mee te leven en ons leven te delen.

bijbelquiz op de iPad

Tijdens de startzondag wordt enthousiast gebruik gemaakt van de digitale voorzieningen die met uw bijdrage gerealiseerd zijn. Bij de bijbelquiz op de iPad worden kennis en vaardigheid gedeeld. Samenwerking tussen jong en oud geeft kansen voor iedereen.

In verbondenheid met elkaar ontmoeten we God tijdens de maandelijkse *gebedsbijeenkomst*. We danken voor zijn zegeningen en laten Hem weten dat we zijn leiding nodig hebben.

Iedere derde woensdag van de maand is er 's morgens de *koffie-inloop*. Is het er tot nu toe niet van gekomen even binnen te lopen? Dit jaar zeker een keer doen!

Hou je van zingen? Dan hebben we de *cantorij*. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer, zegt een mooi lied.



Mijn kerk verbindt... niet alleen binnen de kerkmuren

Onze diaconie verzorgt de hulp aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met basisschool de Rank is er de jaarlijkse schoendoosactie. Zo geef je een cadeau aan een kind dat misschien nog nooit een cadeau heeft gekregen. Afgelopen november hebben we 113 dozen verzameld!

Kees en Hanneke den Braber laten Joël dopen

Bij het dopen van Joël hebben Kees en Hanneke beloofd dat ze hem zullen opvoeden in Gods liefde.



Als gemeente waren we hiervan getuige. De doop als symbool van Gods verbond met zijn volk. Door de doop en ons geloof zijn we als gemeente met elkaar verbonden.

Ik ga op reis en ik neem mee...

Waar je ook gaat, God gaat met je mee. Je mag zijn leerling zijn bij elke stap op je levensreis. Niet alleen op zondag is er gelegenheid om te eren en te leren.

Samen leerling zijn van Hem is meer dan af en toe een les volgen.

Als kerk willen we elkaar helpen om God te zoeken en te vinden. Bij het afscheid van de kindernevendienst kregen Merel en Lenke daarom een mooie Jongerenbijbel. Ook een toerustingsavond of gespreksgroep kan je zoektocht ondersteunen.

Dichterbij huis zijn boodschappenpakketten van de Emté-actie cadeau gedaan aan mensen die wel wat extra's konden gebruiken. We konden 25 dozen weggeven!

Naast de bestaande projecten van Kebene, Peter Hazenoot en familie de Keijzer is de stichting Chris en Voorkom dit jaar nieuw. Medewerkers van Chris bieden vanuit hun geloof een luisterend oor aan jongeren.

Mijn kerk...

...verbindt. Hoe laat je zien dat je als gemeente met elkaar verbonden bent? Nou door elkaar te laten voelen dat je met elkaar verbonden bent. Stuur eens een kaartje naar een zieke, neem even tijd om een praatje te maken. Of breng een bezoekje.

...geeft. Wat ik zo mooi vind aan de bezoeken is dat je met iets heel 'kleins', namelijk een beetje van je tijd geven, al een groot verschil kan maken. De persoon aan wie je jou tijd geeft, voelt zich gezien en gehoord. Bovendien kan er door dat beetje tijd te geven een mooi gesprek ontstaan over wat ons verbindt, namelijk ons geloof in Jezus.

Wivina de Witte

...inspireert. Pastoraal werk is voor mij een bron van warmte, inspiratie en voldoening. De bezoeken zijn zeer divers. Je inzet wordt enorm gewaardeerd.

Honnij van Damme

...deelt. Fijn om samen te zingen, een stukje uit de Bijbel te lezen en dan samen bidden en danken. Er zijn voor die ander; die ander die uitkijkt naar jouw komst. En wanneer je weggaat de opmerking horen: 'Niet te lang wachten hoor met je volgende bezoek!'

Kortom, pastoraal werk in de gemeente is boeiend en voldoening gevend werk in de tuin van Christus.

Suzan de Wilde

Voor 2017 hebben we in totaal € 135.000 nodig

Het grootste deel van het benodigde geld is bestemd voor het pastoraat. Ook voor onderhoud en restauratie van het gebouw is behoorlijk wat geld nodig. Een prachtig historisch gebouw als dat van ons vergt uiteraard wel onderhoud.

“Begroting: methode om je zorgen te maken, vóórdat het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna.”

Ook voor het gebruik van beide kerken en De Ontmoeting is geld nodig. Tot slot zijn er natuurlijk de ondersteunende activiteiten. Onmisbaar voor het goed laten functioneren van onze gemeente.

Hoe bepaal ik hoeveel ik geef?

We kunnen natuurlijk niet in uw portemonnee kijken. Wel kunnen we een rekenvoorbeeld geven. Onze gemeente telt momenteel zo'n 610 leden, verdeeld over 365 huishoudens. De begrote kosten voor 2017 zijn ongeveer € 135.000. Daarvan moet €75.000 binnenkomen via de actie Kerkbalans om de begroting sluitend te krijgen. Dat komt gemiddeld neer op € 205 per huishouden.

Hoe doe ik mee?

Op welke bijdrage mogen we het komende jaar rekenen? Op het toezeggingsformulier kunt u invullen of u uw bijdrage in één keer of in termijnen wilt voldoen.

Gebruik voor de betaling de acceptgiro of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL42 FVLB 0635 8152 49 t.n.v. Protestantse gemeente 's-Gravenpolder-Baarland o.v.v. het betalingskenmerk wat u op de acceptgiro aantreft.

Waar is uw bijdrage voor nodig?



Voor meer informatie

Wilt u inzage in de volledige begroting of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter Berry Kooiker kerkentmeester@pkn-gravenpolder.nl

Protestantse gemeente

's-Gravenpolder-Baarland

College van Kerkrentmeesters
p/a Siguitsedijk 27
4434 NB Kwadendamme
Tel. 0113-312 315

www.pkngravenpolder.nl

Bankrekeningnummer:
NL42 FVLB 0635 8152 49