

M

MEDITATIE

DIACONAAT IS HET GELOOF BELIJDEN

Meewerken aan gemeenteopbouw

Als je gelooft weet je dat alles in het leven uit genade hebt gekregen van je Heer. Je weet ook dat het je niet lukt alleen te geloven, je hebt de ander nodig. Samen vorm je de gemeente/kerk en dus zoek je ook samen wat Gods Woord leert. Daarom ga je naar de kerk om het Woord te horen en de sacramenten te vieren. En tenslotte beloof je bij het doen van openbare belijdenis van het geloof: 'mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus'.

Jarenlang gebruikte ik bij bespreking daarvan hetzelfde voorbeeld. 'Je hoeft echt niet direct in de kerkenraad of een commissie. Maar stel dat jij stratenmaker bent en je ziet dat bij een van de bejaarde leden het tegelpaadje naar het huis ergens gevaarlijk ongelijk ligt, dan kun jij aanbieden daar iets aan te doen. Ook dat is gemeenteopbouw. Ook dat is diaconaat; praktisch geloven en niet alleen iets geven in de collectezak.' Het heeft twintig jaar geduurd, voordat het werkelijk gebeurde.

De meerwaarde van diaconaat

Het diaconale geld komt in onze gemeente via twee bronnen binnen. De eerste is de wekelijkse collecte. Sommige zijn doorzendcollectes, bijvoorbeeld voor Kerk in Actie. Het geld dat binnenkomt wordt afgedragen. Daarnaast heeft de diaconie opbrengst uit kapitaal dat op de bank staat en pacht die binnenkomt van stukken land en huur van volkstuintjes. In het verleden werd deze tweede geldstroom gebruikt om allerlei goede doelen te steunen, zoals Compassion, MAF, De Herberg en De Hoop. Tientallen organisaties kregen een paar honderd euro.

Ruim tien jaar geleden is dat veranderd. Er is gekozen voor vier projecten die langdurig gesteund worden met enkele duizenden euro's per jaar. Ook de gemeente wordt opgeroepen zich hiervoor extra in te zetten. Een goed voorbeeld is het kindertehuis van Kebene in Kenia. De kindernevendienst spaarde hier al voor. We hielden een 'verdubbelings'collecte: wat de gemeente bijeenbracht werd door de

diaconie verdubbeld of aangevuld. Maar dit project kreeg een meerwaarde voor onze eigen gemeente. Er gingen foto's en filmpjes heen en weer tussen Zeeland en Kenia. Samen leverden de kinderen een bijdrage aan een kinderdienst over 'liefde is...' Een werkgroep organiseerde een jaarlijkse gemeentemiddag met eten en een verloting voor Kebene.

Activiteiten van gemeenteleden

Ieder jaar wordt ook een paar keer gecollecteerd voor diaconale initiatieven van gemeenteleden. Stel dat een jongere mee wil op reis met World Servants (om een schooltje of een kliniekje te bouwen of op te knappen), dan is er geld om deze jongeren te ondersteunen vanuit de eigen gemeente. Bij World Servants gaat het om een eigen bijdrage van circa 3000 euro per persoon. Voor de jongere is zo'n reis een geloofservaring, maar ook de gemeenteleden worden toegerust en enthousiast gemaakt.

Stille hulp

In veel gemeentes wordt ook diaconaal geld besteed aan armoedebestrijding. Natuurlijk kan dat door steun aan een voedselbank of het geven van tegoedbonnen of goederen waarvoor geen geld is als je moet leven van een bijstandsuitkering. Onze diaconie kan hieraan enkele duizenden euro's per jaar besteden van hun begroting. Dat is niet veel als je echt met armoede of schulden te maken krijgt op verschillende adressen.

Stille hulp kan echter ook betekenen dat je mensen helpt om hun huishouden op orde te houden. In een vorige gemeente klaagde een alleenstaande vrouw dat ze niet meer kon pinnen. Wij hadden van haar een prachtige plant gekregen en haar kat kreeg geen vleesbrokjes, maar rosbief uit de slagerij. Het bleek dat zij niet met geld kon omgaan. Haar familie had al diverse keren geholpen, maar zag het nut daarvan niet meer in. Zij werd geholpen om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen.

Daarnaast kan een vrijwilligersgroep voor hulp en klussen belangrijk zijn. Bij het bezoekwerk zie je soms nood ontstaan door handicap, ziekte of eenzaamheid. Wat is het dan fijn dat mensen bereid zijn wat tijd te geven of met hun deskundigheid, handigheid of dingen die ze zelf graag doen anderen willen helpen. En misschien is het belangrijkste nog wel dat hierdoor waardevolle contacten ontstaan tussen gemeenteleden en van de kerk naar haar omgeving.

Diaconaat is gelovig dienen

Waarom vertel ik dit in een meditatie? Niet om onszelf op de borst te slaan, hooguit omdat het werk mijn hart heeft. Maar meer nog omdat geloven iedere keer opnieuw bezinning en bezieling vraagt.

In onze voormalige classis Goes wordt twee keer per jaar een avond georganiseerd waarop gemeentes elkaar ontmoeten. Meestal rond een bepaald onderwerp. Dit najaar is dat diaconaat. De deelnemers kunnen meepraten en meedenken over onderwerpen als besteding van diaconaal geld, armoede en eenzaamheid. Wat gebeurt er al? En wat zou je graag meer willen doen? Zo kunnen we elkaar verrijken. Diaconaat is immers gelovig dienen van God en de naaste op vele manieren.

Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn op 11 oktober, vermoedelijk in Goes. De precieze plaats en tijd hoort u nog.

ds. D. Westerneng

G

UIT DE GEMEENTE

Bij de kerkdiensten

Op 1 september vieren we het Avondmaal in Baarland. De inleidende verkondiging gaat over Kolossenzen 3:5-17, het nieuwe leven met Christus, de opgestane Heer. Ook de kinderen zijn met dit bijbelgedeelte bezig.

Op 8 september is het startzondag van het nieuwe kerkelijk seizoen in 's-Gravenpolder. De diaconie heeft deze dienst mee voorbereid. We besteden dan ook in het bijzonder aandacht aan het diaconale werk, dat veel breder is dan sommigen denken (zie ook het hoofdartikel in dit kerkblad). We lezen Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten. Na de dienst drinken we koffie en eten we samen.

Een week later, 15 september, is het startzondag in Baarland. De tekst voor deze dienst is vermoedelijk Kolossenzen 3:18-4:6. De kinderen horen eveneens een vertelling over christen-zijn in een niet-christelijke wereld aan de hand van dit bijbelgedeelte

Dan 22 september. Dan zullen in een dienst voor heel de gemeente in 's-Gravenpolder de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Over hun namen en een extra gemeentevergadering in september wordt u door de scriba van de kerkenraad op een andere bladzijde op de hoogte gesteld en uitgenodigd. In de kindernevendienst begint de serie over Samuël en Saul met de geboorte van Samuël.

Tenslotte 29 september. Dan heb ik een vrije zondag. Op het leesrooster staat 1 Samuël 2:11-36. Eli's zonen leven slecht als priesters van de HEER. Ze leven voor zichzelf in plaats van voor hun Heer.

Zieken

Over de zieken kan ik kort zijn. In de vakantie is er weinig gebeurd op dit gebied.

Mw. J.C.J. op 't Hof-Vinke zal volgende week van Ter Valcke verhuizen naar Hof Rietzanger in Heinkenszand. Hopelijk vindt ze daar een fijne plek. Het zal wel weer even wennen zijn, maar gelukkig is haar conditie wat beter geworden de laatste tijd.

In Ter Valcke werd opgenomen mw. C.C. Lokerse-van de Panne (Middenstraat 2, 's-Gravenpolder). Zij is al een jaar ernstig ziek en kon niet langer thuis blijven, omdat ze veel verzorging nodig heeft. Natuurlijk is het verdrietig als de dingen zo lopen. We wensen haar, haar man en verdere familie Gods nabijheid toe.

Ook een aantal andere leden wordt verzorgd in tehuizen. We wensen hen sterkte toe bij het verwerken van deze stap terug en hopen dat ze daar ook mooie momenten mogen beleven en bovenal Gods goede zorg mogen ervaren.

Na de vakantie

Ik hoop dat u een mooie vakantietijd hebt mogen beleven. Wij hebben met ons gezin genoten in Noord-Frankrijk van de streek waar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zwaar werd gevochten. We waren in Verdun en Douaumont, een prachtige omgeving, maar met een bloedige historie.

De scholen zijn weer begonnen, de startzondagen zijn gepland, het gewone kerkelijk leven begint weer. Alle gegevens over het opstarten van het winterwerk vindt u in de winteragenda.

Een hartelijke groet van uw predikant,
ds. D. Westerneng

Mutaties ledenbestand tussen 22-06 en 24-08

Afgemeld

Dhr. en mw. Lagendijk-de Vries, Kastanjestraat 10

Vertrokken

Dhr. en mw. Hoogesteger-Zuijdijk naar Kapelle

Fam. Ampere-Tromp naar Goes

Fam. Van den Berg-Sturm naar Goes

Niels op 't Hof naar Driewegen

Verhuisd

Mw.J.M. de Bruine-de Putter van Ambachtsstr.56 naar Kerkhoekstr.13

Mw. P.J. den Dekker van W de Goedestr. 19 naar Nazareth 15

Dhr. W. Verburg van Prunusstr. 11 naar Vrouwestr. 24b Vlissingen

Dhr. R.H. Jansens van W de Zwijgerstr. 4 naar Hoogewei 4 Goes

Mw. J.L.E. Kloosterman van Fortrapastr. 26 naar Brg Prümersstr. 9

Mw. J.J.C. Schrijver van Hoogewei 72 naar Middelmeet 2 Goes

Ingekomen

Dhr. W.J. Berndsen, Kerkhoekstraat 21

Mw. L.W. van Dijk, Herverkavelingsweg 1

Mw. C.P. Melio en dhr. C.P. Korstanje, Landingsweg 82

Verjaardagen in september

Mw. C.J. Reijkerkerk-Oele	Bg Prümersstr 15	5 sep 1933	86
Mw. E.S. de Blauwe-Wagenaar	L de Coligny laan 2	8 sep 1934	85
Dhr. J.M. Lokerse	Prov.weg 24	11 sep 1937	82
Mw. S.A.M. Pannekoek-Buijze	L de Coligny laan 2	16 sep 1929	90
Mw. D. van Overbeeke-Soeteman	Magnoliastr. 81	18 sep 1930	89
Mw. M. van Doeselaar-Meeuwse	Boogstr. 64	24 sep 1922	97
Dhr. J. Spaans	Beukenstr. 190	24 sep 1928	91

Huwelijksjubila in september

Dhr. en mw. Koens-Visser	Lavendelstr. 10	9 sep 1994	25
Dhr. en mw. Lokerse-Jobse	Prov. weg 24	11 sep 1964	55
Dhr. en mw. Verhage-Gilbert,	Bg Jansenstr 14	18 sep 1964	55
Dhr. en mw. Boogert-Nieuwenhuize	Esdoornstr 73	28 sep 1979	40

Collectes 's Gravenpolder/Baarland diaconie juni 2019:

Diaconie totaal	€ 802,47
Vertel het maar	€ 109,40
Kerk in actie, wereld diaconaat	€ 178,21
Dorcas	€ 72,92
De Hoop	€ 106,80
Trans World Radio	€ 106,25

De diaconale collecte, gehouden op 23 juni bestemd voor Kebene, heeft het bedrag van € 184,70 opgeleverd.

Collectes 's Gravenpolder/Baarland diaconie juli 2019:

Diaconie totaal	€ 473,12
Kerk in actie, binnenlands diaconaat	€ 99,30
Stichting Gave	€ 107,47
Els van Teylingen	€ 106,15

Er is in de maand juli in totaal € 35,- aan giften ontvangen bestemd voor het bloemenfonds.

Bestemd voor Kerkrentmeesters

Collecten juni en juli 2019	€ 1.024,70
Uitgangscollecte 21/07 onderhoud kerkgebouwen	€ 118,45
Verjaardagsbussen: juni	€ 128,30
juli	€ 125,95
Giften: mw. Dekker-Duijzer	€ 50,00
mw. de Koeijer	€ 10,00
mw. de Wilde	€ 50,00

Giften voor het bloemenfonds (Diaconie):

mw. de Jager	€ 10,00
mw. de Wilde	€ 15,00
mw. de Jager (Burg. Prumerstr.)	€ 15,00

WINTERAGENDA SEPTEMBER 2019

Avondmaalszondagen 2019-2020

25 augustus 's-Gravenpolder/ 01 september Baarland
10 november Baarland, 17 november 's-Gravenpolder
12 januari Baarland/ 19 januari 's-Gravenpolder
10 april Goede Vrijdag gezamenlijk in 's-Gravenpolder
14 juni 's-Gravenpolder en Baarland
10 november en 14 juni viering 's-Gravenpolder in de rijen.

Start catechisaties:

Maandag 09 september komen we voor het eerst bij elkaar om de meest geschikte avond te kiezen.

Groep 8 basisschool, brugklas en groep 2 en 3 middelbare school zijn welkom om 18.45 uur. De oudere catechisanten krijgen apart bericht.

Andere belangrijke data om te noteren:

26 oktober: verkoopmorgen creagroep, opbrengst voor kerk.

Geplande activiteiten

07 November: toerustingsmiddag en -avond over het bijbelboek Micha (gaat door bij minimaal 6 deelnemers).

Februari 2020: toerustingsmiddag en -avond

Gespreksgroep

We kiezen onze onderwerpen per keer en komen samen bij deelnemers thuis. Grootte van de groep 6 personen. Wie mee wil doen, van harte welkom.

Contactadressen

Kindernevendienst: Corine Westerneng, tel 269911

Gespreksgroep: predikant, tel 269911

Cantorij: Kees Beekman, tel 639424

Creagroep: Coby van Damme, tel 312826

Gemeentedag 2019

Het was een warme zaterdag die 29^e juni. De zon stond hoog aan de hemel, de temperatuur bleef maar stijgen. 's Morgens werd alles door een groep enthousiaste vrijwilligers klaargezet op de prachtige locatie in het natuurgebied "De Zwaakse Weel". Om een beetje schaduw te creëren, werd een grote partytent opgezet, zodat we niet in de volle zon hoefden te zitten. Bij het opzetten van de tent, kregen we het nog warmer en dat kwam niet alleen doordat de temperatuur steeg. Na dit ultieme teambuildings momentje, waren we trots op het eindresultaat. De jeugd had geluk. Zij waren 's middags op het water te vinden, waar ze tijdens het kanoën naast wat verkoeling ook een hoop lol hadden. De jongere kinderen waren naar een speeltuin en konden daar ook lekker met water spelen. Tegen vijf uur, toen de wedstrijd van de oranje leeuwinnen erop zat, kwamen de deelnemers voor de bbq binnendruppelen. Allemaal enthousiaste mensen die zin hadden om gezellig met elkaar te praten en te eten. Nog nooit was de deelname zo groot. Er werd goed gegeten, veel gekletst en nog meer gedronken. Tjonge wat was het warm en de dorst groot. De jeugd zocht elkaar op om samen te kletsen, de kinderen hadden er alle ruimte om lekker te spelen of wat verkoeling te zoeken in het opblaasbadje. Na het eten werd ook dit jaar weer een verloting gehouden met leuke prijzen. Er was veel te winnen en zo ging bijna iedereen wel met een prijs naar huis.

Ja, het was een warme zaterdag die 29^e juni. Letterlijk en figuurlijk. Fijn om op deze manier zo gezellig met elkaar op te trekken onder de warmte van de zon. We kunnen met tevredenheid en trots terugkijken op dit samenzijn, maar ook op de opbrengst van deze dag. Deelname aan deze dag plus het geld van de verloting heeft na aftrek van kosten het geweldige bedrag opgeleverd van €813,02!! Dat geld is al overgemaakt aan stichting Kebene waar het geld voor bedoeld is. Met dankbaarheid heeft Linda van deze stichting laten weten, dat ze ontroerd is door dit mooie bedrag en wat wij als gemeente allemaal voor Kebene doen.

Samen zingen

In de komende maand gaan we drie keer zingen voor de dienst. Op de zondagen 8, 15 en 29 september. Op 8 september is het startzondag. Er is dan een gedrukte liturgie waar ook de liederen instaan die we voor de dienst zingen. We beginnen rond kwart voor tien. Kom en zing mee!

Cantorij

De cantorij oefent elke dinsdagavond in de Ontmoeting nieuwe liederen uit ons Liedboek onder leiding van organist Kees Beekman. Op de zondagen dat Kees orgel speelt worden voor en tijdens de dienst de nieuwe liederen door de cantorij voorgezongen en proberen we daarna met elkaar het nieuwe lied te zingen. Op deze zondagen is het inmiddels ook een gewoonte geworden om voor de dienst begint samen met u enkele bekende liederen te zingen.

De cantorij kan nog nieuwe leden gebruiken. Vindt u het leuk om de nieuwe liederen te leren zingen, dan nodigen wij u van harte uit op onze gezellige oefenavonden. We beginnen om 19.30 uur met koffie/thee en zingen daarna tot ongeveer 21.00 uur.

De eerste oefenavond na onze zomerstop is op dinsdagavond 10 september. U bent van harte Welkom!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Kees Beekman.

Tel: 06-36542788

Koffie-inloop in De Ontmoeting

Wij, vrijwilligers van de Protestantse Kerk, nodigen u uit.

Iedere 3^e woensdag van de maand is tussen 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee op een informele wijze samen te zijn.

Zonder er de nadruk op te leggen, beogen deze ochtenden een verlevendiging van het contact tussen iedereen van álle leeftijden.

Is men geen lid van onze gemeente, dan is men ook zéér van harte welkom!

Dus kom ook even binnen; voor jezelf of als je even iemand wilt begroeten. Stap binnen; een minuutje of zolang je wilt.

Gezellig samenzijn, meeleven in vreugde en zorg beleven.

De woensdagen vanaf september zijn:

Woensdag: 17 september

Woensdag: 16 oktober

Woensdag: 20 november

Woensdag: 18 december

Passage

De vrouwenvereniging Passage houdt op donderdag 19 september a.s. haar ledenbijeenkomst. Deze avond wordt verzorgd door ds. Deelstra uit Krabbendijke, met als onderwerp "Vervolgd Christendom". De avond wordt gehouden in "De Ontmoeting", 's Gravenstraat 1, 's Gravenpolder, aanvang 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn in deze bijeenkomst van harte welkom.

Namens het bestuur, Els van der Meer, tel. 211047

Creagroep

De creagroep houdt op zaterdag 26 oktober a.s. hun jaarlijkse verkoopmorgen. Heeft u een hobby en wilt u iets aan ons schenken om op deze morgen te verkopen of heeft u nog ideetjes om deze morgen tot een succes te maken. Eigen gebakken cake, appeltaart en boeken zijn ook altijd welkom.

Wie wil ons helpen om voor deze morgen erwtensoep te koken, dit doen we volgens een recept en iedereen krijgt dezelfde ingrediënten zodat we allemaal dezelfde erwtensoep krijgen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten kom dan even langs op maandag 23 september a.s. in de Ontmoeting vanaf 14.00 uur of neem contact op met Cobi van Damme, tel. 312826 of per mail damdobbel@zeelandnet.nl. Met de opbrengst van 2017 en 2018 is er een beamer aangeschaft voor de Ontmoeting.



Familie de Keijzer update

Met Daniëlles gezondheid gaat het nu weer wat beter. De laatste maanden heeft ze namelijk weer veel last gehad van haar hoofd (bijholtes). Ze is naar een specialist in allergieën geweest die een medicijn heeft voorgeschreven, waarmee het nu beter gaat. Binnenkort gaan ze weer wat testen doen.

Het is nu een jaar geleden dat er trombose in Daniëlle's been werd geconstateerd. Ze merkt nog steeds vooruitgang, maar we hopen en bidden dat ze er snel helemaal vanaf zal zijn.

Met het werk van Água Viva is het heel druk op dit moment. Er zijn veel wijzigingen in het team. Bijkomend verhaal is nu het huis voor vrouwen dat ze graag willen gaan openen (op internet is hier een filmpje over te zien: https://youtu.be/Lj_1oNZHW7E). Graag uw gebed voor de voorbereidingen, financiën en het team. Er is nog geen concrete planning. Wim en Daniëlle zijn dankbaar met het contact met de gemeente Prados waar ze het huis gaan openen. Ze zijn enorm meewerkend!

Verder graag uw gebed voor de financiën; van een contract met de landelijke overheid hebben ze een gedeelte ontvangen. Van de staatsoverheid (hun provincie) moeten ze de subsidie nog ontvangen, deze loopt nu al weer twee maanden achter.

Onlangs is er weer een nieuwsbrief uitgekomen van Wim en Daniëlle met uitgebreider nieuws. Mocht u deze digitaal willen ontvangen, stuurt u dan een berichtje naar yvonne.dubbelman@planet.nl

Namens het thuisfrontteam

Carla Lukken, Corine van Herpen en Yvonne Holsappel

DE CLASSIS DELTA VERGADERDE op 27 mei. Een impressie.

Ditmaal zijn de afgevaardigden afgereisd naar Goes, naar de Vredeskerk. Om 19.30uur wordt de vergadering geopend door de preses ds. Piet de Graaf (Zierikzee). Hij gaat voor in gebed en leest vervolgens het eind van het Bijbelboek Lucas voor: de Hemelvaart van Christus. Christenen vieren jaarlijks deze Hemelvaart, de veertigste dag van Pasen. En voor iedereen is het een vrije dag, een feest! Zo ook de donderdag volgend op deze vergadering. Gelovigen vieren het eind van de aardse weg van Jezus en de overdracht van zijn taak aan zijn leerlingen. En Hij maakt hun verstand ontvankelijk: het kwartje valt! Ook zoals we op deze vergadering zijn, zijn wij instrument in Gods hand. Na de overweging wordt als loflied Psalm 150 gezongen: Looft God!

De opkomst is hoog, er zijn maar enkele afmeldingen waardoor het “quorum” ruimschoots aanwezig is. Er kunnen dus rechtsgeldige besluiten genomen worden als dat nodig is. De meeste aanwezigen zijn leden van de classis, enkelen zijn adviseurs b.v. namens de financiële commissie of de visitatie. Enkele personen zijn ingegaan op de uitnodiging aan kerkenraadsleden om de vergadering bij te wonen vanwege het considereren (overwegen) dat voor vanavond geagendeerd staat. Er wordt een voorstelronde gehouden vanwege de aanwezigheid van enkele nieuwe afgevaardigden.

Het verslag van de vorige vergadering (25 februari) wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Naar aanleiding daarvan wordt vastgesteld dat het plan zoals dat door de classispredikant was voorgesteld om classicale werkgroepen uit de leden te vormen niet voldoende gedragen wordt om goed van de grond te komen. Er zijn wel ontwikkelingen bv. rondom ZWO (Zending-Wereldiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk&Israël om tot een classicale werkgroep te komen. Met betrekking tot Kerk & Israël zal er binnenkort een overleg zijn.

Onder het punt Mededelingen wordt gememoreerd dat de voorzitter onlangs is “geridderd”. Onder andere vanwege zijn bijdragen aan het kerkelijk leven op diverse fronten. Ook één van de andere aanwezigen, synodeafgevaardigde ouderling Fred van der Sluis uit Mijnsheerenland had de eer een Koninklijke Onderscheiding te mogen ontvangen. De gedecoreerden nemen de felicitaties in ontvangst.

Naar aanleiding van één van de ingekomen stukken vertellen de synodeafgevaardigden dat de synode op 22 juni een extra vergadering heeft ingelast om met elkaar te spreken over het ambt en de sacramentsbevoegdheid. Door het ontstaan van allerlei nieuwe initiatieven – zie het rapport Mozaiek van Kerkplekken- is een nieuwe bezinning hierover gewenst. Een ander ingekomen stuk gaat over een oude Statenbijbel die wordt aangeboden door een particulier. De Bijbel zou gevonden zijn na de watersnoodramp in een kroonluchter van een kerk. Het is niet meer bekend welke kerk dat betrof. Is er een lezer die daar iets van weet? Vertel het de classispredikant!

Na een koffiepauze komt het verzoek van de Generale Synode om consideraties betreffende voorgestelde kerkordewijzigingen aan de orde. Deze wijzigingsvoorstellen zijn ook aan de kerkenraden voorgelegd om op te reageren. Van de gemeenten heeft 44% gereageerd waarvan vrijwel allen volstonden met een ondersteuning van de voorstellen. Vijf kerkenraden hebben overwegingen ingezonden met bijstellingen of wijzigingsvoorstellen. Nu wordt de mening gevraagd van de leden van de classicale vergadering zelf waarbij de

reacties van de kerkenraden wordt betrokken. Eén van de dingen waar het over gaat is over de plicht in bepaalde gevallen de gemeente ergens in te “kennen en horen” of “in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken”. Er wordt niet overal in de Kerkorde eenzelfde terminologie gebruikt terwijl wel hetzelfde bedoeld wordt. Dus dat moet beter volgens de voorstellen. Nu wordt voorgesteld overal waar het in de Kerkorde voorkomt het “kennen en horen” te vervangen door “Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld zijn hun mening kenbaar te maken”. In de vergadering wordt een gesprek gevoerd over de bedoeling van “kennen en horen”, van de modernere maar ook vlakker klinkende formulering die nu wordt voorgesteld en de vraag waar de kerk en de gemeenten nu het beste mee gediend zijn. De klank en de betekenis van de verschillende terminologie wordt door diverse aanwezigen uitgediept en roept de vraag op hoe belangrijk het is als de gemeente ‘gekend en gehoord wordt’ wordt in bepaalde belangrijke voorgenomen besluiten. De nieuw voorgestelde formulering wordt als meer vrijblijvend ervaren voor een kerkenraad om een voorgenomen besluit daadwerkelijk bekend te maken en in gesprek te brengen in de gemeente. De voorkeur van de vergadering gaat er naar uit om de betrokkenheid van de gemeente te borgen door de formulering “kennen en horen” te handhaven en in de verschillende Kerkorde-artikelen consequent met deze term te benoemen. De overwegingen zullen worden doorgegeven aan het synodesecretariaat, zodat de synodeleden die het uiteindelijke besluit, in tweede lezing, moeten nemen dat kunnen doen, na het kennen en horen van de klassicale vergaderingen...

Hierna wordt het voorstel tot vaststellen van dubbeltallen voor de verkiezing van afgevaardigden uit de Ring Schouwen-Duiveland-Tholen aangenomen. Verschillende gemeenten hadden bezwaar gemaakt tegen de eerder gevolgde procedure, zodat er in de klassicale vergadering vanuit deze ring nog een tweetal vacatures zijn. Hopelijk worden die nu ingevuld.

Nu volgt een rondje langs de Ringen: wat gebeurt daar allemaal? Wat kunnen de aanwezige leden van de klassicale vergadering daarover vertellen? Een leuke uitwisseling van de verscheidenheid aan initiatieven die er inmiddels is en uitvoering krijgt. Daaruit blijkt: de Ring begint te leven! Op de website gelovenindedelta.nl is er van alles over te vinden.

Om 21:45 sluit de voorzitter de vergadering, er wordt nog een lied gezongen de aanwezigen bidden samen het Onze Vader. Er is nog tijd om even met elkaar na te praten...

Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta

K

UIT DE KINDERNEVENDIENST

- Zaterdag 29 juni hebben de kinderen een gezellige middag gehad op Hof Poppendamme. Het was prachtig weer en de kinderen hebben zich vermaakt met waterspelletjes. De oudste kinderen vonden verkoeling op het water tijdens het kanoën op deze warme dag. Later op de dag troffen jong en oud elkaar bij de BBQ. Er werd lekker gegeten en we hadden het gezellig met elkaar. Al met al een mooie dag met ook nog eens een mooie opbrengst voor Kebene. Maar liefst € 813,02 konden we overmaken voor de kinderen in Kenia.
- Een dag later namen de oudste kinderen afscheid van de kindernevendienst. “God wijst de weg” was het thema. We liepen een rondje om de kerk en Bernice, Fleur en Myrthe werden toegezongen door leiding en gemeente. We wensen alle kinderen veel succes komend schooljaar.
- 08 september is de startzondag. De kinderen komen na de preek terug in de kerk. Na de dienst zal Linda de Vlieger van stichting Kebene een presentatie geven aan alle aanwezigen. Linda is zo dankbaar voor wat wij als gemeente allemaal doen voor de kinderen in het children home, dat zij graag aan iedereen wat foto's en een filmpje wil laten zien en er iets over wil vertellen.
- Voor op de kalender: Zondag 08 september startdienst.





JEUGDHOEKJE

Hallo jongens en meisjes,
De puzzel en de kleurplaat van het vorige kerkblad gingen over de barmhartige Samaritaan. Deze keer gaan de kleurplaat en de puzzel over de Samuël. Hanna brengt Samuël bij Eli.

Succes en groetjes van Jolanda



Wat is de goede
volgorde? **Schrijf**
de nummers in de
goede hokjes.

Puzzel



samuël naar de tempel



Hannah bidt



samuël!



aan het werk



Spreek Heer,
want
Uw knecht
hoort!



COLLECTEROOSTER

01 september: Kosten erediensten

De Erediensten brengen de nodige kosten met zich mee. De kerkrentmeesters vragen uw (financiële) steun hierbij.

08 september: Diaconale activiteiten gemeenteleden

Indien er gemeenteleden zijn die diaconale activiteiten willen ontplooiën, kan er ondersteuning geboden worden vanuit de diaconie. Deze collecte ondersteunt deze initiatieven financieel.

15 september: Stichting Netherlands Sri Lanka

Het Milhous Children Home is een particulier initiatief van de stichting Netherlands Sri Lanka, dat ontstaan is naar aanleiding van de tsunami in 2004. In korte tijd is toen zoveel geld ingezameld om een project voor een kindertehuis te kunnen starten. Door het verkrijgen van een grote gift kon de stichting een tweede initiatief in Katupotha ontplooiën. Eind juni 2009 is het Milhous Children Home in Pamunugama geopend. Er wonen 24 meisjes. In maart 2011 is met de bouw van het 2e huis in Katupotha begonnen, dat ook door plaatselijke bouwondernemers is gerealiseerd en in januari 2012 is dit huis geopend. Ook hier wonen 24 kinderen. De verzorging in beide tehuizen is in handen van de zusters van de orde Maria Immaculate, onder leiding van zuster Amatha.

22 september: KPPR (voorheen PIT)

Als protestants-christelijke goeddoel-organisatie zet KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege) zich in om:

- het welzijn van de militair naar lichaam, ziel en geest te bevorderen.
 - begrip en draagvlak voor de militair in de samenleving te vergroten.
- Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen. Maar militairen hebben niet zomaar een beroep! Hun taken - en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden - worden immers vastgesteld door onze regering. Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd.

Daarom steunt KPPR projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan het welzijn van militairen.

29 september: Gevangenzorg Nederland

De visie van Gevangenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij weten ons hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen." De missie van Gevangenzorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden. De passie van Gevangenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.





LEESROOSTER

September

zondag	01	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
maandag	02	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
dinsdag	03	1 Samuel 14:36-46	Gratie
woensdag	04	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
donderdag	05	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
vrijdag	06	1 Samuel 15:10-23	Spijt
zaterdag	07	1 Samuel 15:24-35	Berouw
zondag	08	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
maandag	09	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
dinsdag	10	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
woensdag	11	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
donderdag	12	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
vrijdag	13	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
zaterdag	14	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst
zondag	15	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
maandag	16	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
dinsdag	17	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
woensdag	18	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
donderdag	19	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
vrijdag	20	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
zaterdag	21	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zondag	22	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
maandag	23	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
dinsdag	24	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
woensdag	25	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
donderdag	26	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
vrijdag	27	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
zaterdag	28	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?
zondag	29	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
maandag	30	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg

E

EREDIENSTEN

01 sept. 10.00 uur Ds. C. Inkelaar de Mos Oudenbosch

08 sept. 10.00 uur Ds. D. Westerneng Startdienst
Na afloop gez. koffiedrinken

15 sept. 10.00 uur Ds. J. Smink

22 sept. 10.00 uur Ds. D. Westerneng Bevest. ambtsdragers

29 sept. 10.00 uur Dr. M. Dubbelman



E

EREDIENSTEN

01 sept. 10.00 uur Ds. D. Westerneng Heilig Avondmaal

08 sept. 10.00 uur Mw. I. Bakker

15 sept. 10.00 uur Ds. D. Westerneng Startdienst

22 sept. 10.00 uur Gez. Dienst te 's Gravenpolder

29 sept. 10.00 uur Ds. Brand



Wijkindeling

Protestantse Gem. te 's-Gravenpolder/Baarland

Contactadressen sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, 's-Gravenpolder tel. 0113-312826 en ds.
Westerneng, tel 269911

Sectie 1: Bosseweide, 's-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg

Pastoraal bezoek: dhr. H.G.M. van Damme

Sectiediaken: mw. E. D. Blook - Bouterse, Ambachtsstraat 8a,
4431 BE 's-Gravenpolder tel: 0113 - 316645

Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7,
4431 CS 's-Gravenpolder tel: 0113 - 312929

Sectie 2: Ambachtsstraat, Burg. Jansenstraat, Burg. Prumersstraat,
D.A.Poldermansstraat, Fiolierenstraat, Fortrapastaat.,
Goesestraatweg, Middenstraat, Schuitweg, van Hoekenstraat,
Willem de Goedestraat,

Pastoraal bezoek : dhr. H.G.M. van Damme

Sectiediaken: Dhr. P. Scherbeijn, Populierestraat 50, 4431 CK 's-
Gravenpolder tel: 0113-311564

Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize,
Populierestraat 50, 4431 CK 's-Gravenpolder tel. 0113-311564
en mw. K.J. Dekker-Duijzer, Burg Prümersstraat 8, 4431 CA 's-
Gravenpolder, tel: 0113-639618

Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk,
Nieuwe Hoondertsedijk ('s-Gravenpolder), Diaconielaan (Nisse),
Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Duizendbladstraat,
Joannaplantsoen, Kievitlaan, Zuidvlietstraat (allen Goes), Cederstraat,
Fransweg (allen Kapelle), Oude Hoondertsedijk, Schuttershofstraat
Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk (allen Kwadendamme), Deestraat ('s-
Heer-Arendskerke)

Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA 's-Gravenpolder, tel 0113-312612

Pastoraal bezoek overig: dhr. H.G.M. van Damme

Sectiediaken: vacature

Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise,
Goesestraatweg 2, 4431 CD, 's-Gravenpolder, tel: 0113 - 311478

Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein, Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat

Pastoraal bezoek: vacant

Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52, 4431 BG `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 404513

Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire - van Weele, Magnoliastraat 46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113 - 311794 en mw. D. v.d. Have - Moerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE `s-Gravenpolder tel. 0113 - 850920

Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.

Pastoraal bezoek: vacant

Sectiediaken: vacature

Bezoekmedewerkster: mw. M. de Jager-Sandee, Burgemeester Prumersstraat 14, 4431 CA `s - Gravenpolder tel: 0113 - 313225 en mw. S. de Jager - Wattel, Goudenregenstraat 12, 4431 DW `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312632

Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat

Pastoraal bezoeker De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst, Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 312612.

Pastoraal bezoek Vorsvliet (overig): vacant

Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52, 4431 BG `s-Gravenpolder tel: 0113 - 404513

Bezoekmedewerkster: mw. J.E. v. Damme - Dobbelaar, Kamperfoeliestraat 10, 4431 EC `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312826 en mw. M.N. Tramper – van Liere, Kamperfoeliestraat 29, 4431EB `s-Gravenpolder tel: 0113 – 695421

Contactadressen sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang, Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274 en ds. D. Westerneng, Goesestraatweg 7a, 's-Gravenpolder, tel 0113-269911

Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat, Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (allen Baarland), Doelstraat, Hugo Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg (allen Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectiediaken: dhr. A.J. van Wingen, Delischeweg 4, 4435 NB Baarland. tel: 0113 – 639742

Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat, Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Stripseweg, Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland) Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande)

Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang

Pastoraal bezoeker: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4, 4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectiediaken: dhr. E. Kwakernaat, Hellenburgstraat 15, 4435 AA Baarland, tel.: 0113-639993