

HAZENOTE

maart 2017



Peter en Madeleine zijn in januari 2016 het voorgangersechtpaar geworden van twee gemeentes op Aruba. Daarnaast geven zij hun tijd en inzet o.a. voor het werk onder prostitueés. Dat kan alleen met extra ondersteuning vanuit Nederland.

ARUBA

Wat kan er in twee maanden veel gebeuren! Ik heb op een lijstje bijgehouden wat er gebeurd is, zodat ik wat gemakkelijker aan deze nieuwsbrief kon werken.

Thuis:

We hebben goede kerstdagen gehad waar we met een klein groepje mensen op 2e kerstdag samen hebben gegeten. Tussendoor was er ruimte voor een prachtig kerstverhaal.

Op 4 januari kwamen Rob de Graaf en André en Corina Muilwijk naar Aruba. Iedere morgen deden we Bijbelstudie en elke middag werd er gewerkt. Allerlei klussen in en rond het huis werden aangepakt! In de avond probeerden we iets van het eiland te laten zien of hadden we gewoon een goede tijd samen. Wat is het rijk om zo dagelijks met een kleine groep door het woord te spitten en nieuwe dingen te ontdekken! Rob, André en Corina: nogmaals bedankt voor wat jullie hebben gedaan!



Andre en Corina Muilwijk

Een broeder van de GZB kwam bij ons langs voor drie dagen. Hij kwam kijken of we in samenwerking met de GZB een zendingsechtpaar kunnen krijgen. Het waren energerende, maar goede dagen. Madeleine regelt altijd dat onze gasten niets te kort komen en zich goed thuis voelen. Zonder haar lukt het niet om zo'n "open pastorie" te hebben!

De gemeenten

Het werk in de gemeenten is groot en veel. Het is onmogelijk dat ik alles doe. Wat hebben we ons daarin vergist, zeg! De gemeente van San Nicolas is klein en worstelt. We komen daar samen met ongeveer 20 mensen. Maar Piedra Plat is groeiend en bloeiend. Met kerst hadden we een groots kinderkerfeest met een prachtig kerstspel. Alle kinderen waren in kostuums gestoken en de familie en vrienden die erop af kwamen hebben niet alleen genoten, zij hoorden ook allemaal het rijke evangelie. Het was een geweldige mogelijkheid en we zijn de zondagschoolwerkers allemaal heel dankbaar.

We hebben als gemeente van Piedra Plat ook kerstpakketten uitgedeeld aan behoeftigen. Wat een rijkdom om zo tot zegen te zijn voor de mensen in nood. En dat niet alleen, de gemeente groeit erdoor in

ThuisFrontCommissie (TFC)

We hebben een geweldig team van mensen achter ons staan die probeert te coördineren zodat alles goed gaat. Zij bidden, regelen en helpen waar ze kunnen. Hieronder stelt Corina zich aan jullie voor.

Mijn naam is Corina Muilwijk, getrouwd met Andre en samen hebben we 2 kinderen (in de volwassen leeftijd).

Na jarenlang als zelfstandige in de kraamzorg werkzaam te zijn geweest, heb ik mijn bedrijf ruim 1,5 jaar geleden om gezondheidsredenen moeten beeindigen. Nu ben ik officemanager in het bedrijf van mijn man, waarbij ik mijn werkzaamheden zelf kan indelen naar functioneren van het lichaam.

Peter en Madeleine kennen we al jaren. Peter ging geregeld voor in de gemeente en we hadden na afloop vaak nog hele gesprekken. Wij hebben ons altijd verbonden en betrokken gevonden bij de bediening van Peter.

Toen er een oproep kwam voor een plaats in de TFC voor Familie Hazenoot wist ik dat dit voor mij bedoeld was. Het is een bijzonder voorrecht om betrokken te zijn in de TFC, omdat je veel specifieker en praktischer een zendingsechtpaar kan dienen.

Mijn hartsverlangen is om over Jezus Christus te vertellen, mensen te bezoedigen en dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk.

In Hem verbonden groet ik u,
Corina Muilwijk



Goed bezochte studies met veel aandacht

de diepte. Zij leren geven en delen aan hen die nood hebben. We hebben met elkaar ontdekt dat we door te geven, veel meer hebben ontvangen!

We hebben een nieuw kerkenraadslid kunnen bevestigen en daar zijn we heel dankbaar voor! Het afgelopen



De handen uit de (korte) mouwen tijdens het bezoek van Rob de Graaf en Andre en Corina Muilwijk in januari

jaar heb ik (Peter) deze vrouw mogen begeleiden en nu mag ze als Diaken in de kerk dienen. We zijn dankbaar voor de zegen van de Heer op onze arbeid.

De bezoekers van de bijbelstudie groeien in geloof en kennis. Wat is het heerlijk om hen te zien ontwikkelen. Soms houden we de studie binnen (vanwege het regenseizoen) maar het liefst buiten onder de sterrenhemel.



GZB was gast aan tafel



De kerstpakketten werden opgeslagen op kantoor (ziet u dat ook eens...)

We hebben voor het eerst sinds jaren weer een groep mensen voor geloofsbelijdenis.
Met 17 aanmeldingen zijn dat rijke avonden!

Radiowerk

Het radiowerk gaat goed! We mogen de preken die ik op zondag houd doorsturen naar de radio. Dat scheelt een hoop werk. Gelukkig worden de preken en studies goed beluisterd.

Ziekenhuis

Rond de kerst werd ik door het ziekenhuis gebeld. Of ik even wilde komen. Aangekomen in het ziekenhuis kreeg ik een soort bedankje voor het werk dat ik had verricht op pastoraal gebied. Dit spreekt van een groeiende band en groeiende vertrouwen. Steeds vaker bellen zij mij als iemand in nood is of geestelijke hulp verlangt. Wat een prachtige kans om het evangelie te delen met deze mensen.

Prostituees

Het werk onder de prostituees heeft echt extra gebed

nodig. Het was een hele rustige periode voor de vrouwen en daarmee ook voor ons. We hebben gemerkt dat velen zich opsloten op hun kamer en zich niet vertoonden. Nu komt daar weer wat verandering in. We zoeken nieuwe wegen hen toch te kunnen bereiken. Zoekt en bidt u mee?



Ons gezinnetje:

Madeleine doet ontzettend haar best het huis open te houden voor iedereen en tegelijkertijd wil ze het ook spic & span houden. Dat is een onmogelijke taak en dat went eigenlijk niet. Daarbij wil ze de kinderen zelf les gaan geven en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Toch zien we Gods zegenende en leidende hand in alles. We hadden een goed gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar en zien vol vertrouwen de toestemming voor Hometeaching tegemoet.

Op 2 februari j.l. is Jedidja 4 jaar geworden Ze kreeg een fiets en nog andere cadeautjes. Het mooiste vond ze dat ze op de stoel mocht staan om toegezongen te worden. Ze kon er geen genoeg van krijgen! Wat worden ze snel groot.

Over groot worden gesproken: Jesse is al een hele bink! Hij stapt stoer en vrolijk door het huis, de tuin of soms zelfs snel de tuin uit! Hij begint lekker te kletsen en zingt het honderd uit. We genieten van onze kinderen en nemen het serieus ze onder biddende handen op te voeden.

CONTACTGEGEVENS

Familie Hazenoot

Peter, Madeleine, Jedidja en Jesse
Postadres:
Piedra Plat 92, Santa Cruz, ARUBA

Contactadres in Nederland:

Stichting Wereldevangelisatie Nederland
p/a Domineeswei 12, 2231 ZS Rijnsburg

De familie Hazenoot is voor het grootste deel van hun inkomen afhankelijk van ondersteuning vanuit Nederland. Die ondersteuning wordt gedaan door Stichting WEN. WEN is ANBI-erkend.
IBAN: NL 11 INGB0004 4318 49

ThuisFrontCommissie:

Koen en Hanneke Westrik
Telefoon: 06-18467783
Arjen en Ada van der Wal
Anneke Duijzer
Corina Muilwijk



Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Judas 20,21

Ik werd afgelopen week stil gezet bij dit prachtige gedeelte uit de Bijbel. Judas is een kleine brief van de halfbroer van onze Here Jezus Christus. En hoewel hij tijdens Jezus' rondwandeling niet geloofde dat Jezus van God gezonden was (Joh 7:5), zijn Judas en de andere broers na de opstanding tot levend geloof gekomen en hebben zich volledig gegeven aan de bediening van het evangelie. Handelingen 1:14 laat ons weten dat Jezus' broeders in de gebedsbijeenkomst aanwezig waren toen de Heilige Geest werd uitgestort.

Nu schrijft deze Judas ons een heel belangrijke brief over het bewaken van de gezonde leer en gezonde houding als gemeente. Hij schreef een heel duidelijke brief aan dezelfde lezers van de brieven van Petrus. Waar Petrus had geprofeteerd over dwaalleraren die de kerk van binnenuit zouden kapot maken, heeft Judas geschreven over de vervulling van die profetie.

In onze tijd zien we de gevaren van dwaalleraren, valse apostelen en grote bedriegerijen toenemen in de kerk op aarde. We zien het gebeuren en het verleidt ons om anderen te (ver)oordelen, maar dan opeens schrijft Judas wat goed is voor ons.

Bewaar uzelf, geliefden.

Het moge duidelijk zijn dat Judas scherp is in zijn schrijven omdat hij ons zo liefheeft. Hij weet wat de gevaren zijn, maar ook wat de oplossing is. Het is belangrijk om jezelf te bewaren. Dat spreekt van visie en van aandacht. Bewaren doe je op een bijzondere plaats. Je wilt niet dat het verloren gaat, maar dat het-

geen je bewaart tot zijn bestemming komt. Je kunt geld bewaren om er iets van te kopen op de juiste tijd.

Je kunt eten bewaren om dat drie dagen later op te eten. Je kunt belangrijke papieren bewaren, zodat -op het juiste moment- je de papieren te voorschijn kunt halen. Bewaren doe je op een geschikte plaats. Geld in de spaarpot, belangrijke papieren in de kluis en eten in de koelkast of de vriezer. Daar -op die speciale plaats- wacht het zijn bestemming af.

Judas roept ons op om onszelf te bewaren. Wat is het belangrijk om jezelf te bewaren. De Bijbel roept ons elders op ons hart te bewaren boven alles wat er te bewaren is (Spr 4:23).

We weten dat we een doel hebben, maar waar bewaren we onszelf?

Het antwoord geeft Judas ook: *in de liefde Gods*

We weten nu wat onze "bewaarplaats" is. Er is geen betere plaats om jezelf te bewaren dan op deze plaats. Judas roept ons op onszelf te bewaren in Gods liefde. Dat is de Agapè-liefde. De liefde die uit God voortkomt omdat God die liefde is. Het is die liefde die in ons leeft en woont en ons in staat stelt zo lief te hebben als God het van ons vraagt. Volgens de Johannesbrief is dat ook één van de bewijzen dat we wederom geboren zijn.

Maar hoe?

We weten nu wat we moeten doen:



onszelf bewaren. We weten ook waarin we ons mogen bewaren: in de Liefde Gods. De laatste vraag is: Hoe doe je dat? Hoe kun je jezelf bewaren? Eerder in de brief hebben we al gelezen dat God ons bewaart, anders zou het niet mogelijk zijn. Maar hier legt Judas een balans neer die heel belangrijk is.

Wij hebben verantwoordelijkheden over dat wat ons toevertrouwd is door genade. God heeft ons doen wedergeboren worden en we mogen die behoudenis blijven bewerken. Judas geeft er sleutels voor.

Door onszelf op te bouwen in ons allerheiligst geloof. Stilstand is achteruitgang en dat geldt zeker voor het geestelijke leven. We zijn net als een huis dat op zichzelf staat. Zonder onderhoud vergaan we, maar onderhoud en opbouwwerkzaamheden zijn van groot belang. Hoe kunnen we dat beter doen dan door te bidden in de Heilige Geest? Door ons gebedsleven door de Heilige Geest te laten leiden?

Alleen zo kunnen we verwachtingsvol leven en uitzien naar de ontferming van de Heere Jezus die tot eeuwig leven leidt.

MEET & GREET

We zijn dankbaar en blij u te kunnen mededelen dat we naar Nederland hopen te komen in D.V. Juli en Augustus.

Het ziet er vooralsnog naar uit dat we 17 juli aankomen in NL en we blijven tot 17 Augustus.

We zijn van 5-12 augustus op camping "De Sikkenberg" Ik mag daar weer spreken in die week. U bent natuurlijk hartelijk uitgenodigd om die week met

**ons te beleven. Zie: www.sikkenberg.nl
Er komt ook nog een ontmoetingsmoment voor iedereen die dat wil...**

We hopen u ergens te ontmoeten! Daarnaast gebruiken we deze maand om echt vakantie te vieren met het gezin!